



# kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

## Verhalen die de Here Jezus vertelde: bidden

De Here God zien wij nooit, maar Hij wil heel graag dat wij met Hem praten. Dat heet bidden. Zijn lieve Zoon, de Here Jezus heeft ons veel verteld over Zijn Vader. Ook hoe wij tot Hem kunnen bidden. Dat lezen we in de Bijbel.

Vaak vertelde Hij gelijkenissen. Oei! Dat is een lang en moeilijk woord: ge-lij-ke-nis-sen! Een gelijkenis is gewoon een mooi verhaal. De Here Jezus vertelde die verhalen om iets over Zijn hemelse Vader duidelijk te maken. Ze heten gelijkenissen, omdat de verhalen lijken op iets dat over de Here God gaat.

Eén verhaal ging over een mijnheer die op de deur van zijn buurman klopte om hem iets te vragen. Want hij had een probleem. Hij klopte niet overdag, maar midden in de nacht, toen iedereen lag te slapen; en het was dus pikkiedonker! Nou, dat was niet leuk zeg! Maar die mijnheer had geen idee wat hij anders moest doen. Want er was een vriend op bezoek gekomen, en de kast was leeg - hij had niets te eten voor zijn vriend. Hij legde het uit aan zijn buurman, en vroeg om wat brood. De buurman vond dat helemaal niet fijn. Dit kan toch niet, zo midden in de nacht? Iedereen wordt wakker, en het is koud. 'T is wat! Maar zo gemeen ben ik niet - ik kom wel. En ja hoor, hij ging toch wat brood voor de vriend van zijn buurman halen. Hij begreep best dat het een groot probleem voor hem was.

De Here Jezus wilde laten zien dat wij altijd, dag en nacht, tot de Here God kunnen bidden als wij iets echt nodig hebben. En Hij luistert graag! Hij slaapt niet, en klaagt niet, maar is heel lief. Ook geeft Hij je wat je nodig hebt. De Here Jezus legde dat zo uit:

Stel je voor, zegt Hij, dat een kind zin in eten heeft, en aan zijn pappa vraagt om een vis. Gaat die pappa dan naar de woestijn om een slang voor zijn kind te halen? Nee hoor, hij gaat toch naar het water om een vis te vangen? Of als dat kind zijn pappa om een lekker gebakken eitje vraagt, gaat zijn papa dan naar de woestijn om een schorpioen (een eng prikbeest) voor zijn lieve jongen of meisje te zoeken? Nee, natuurlijk niet. Schorpioenen en slangen zijn geen goed eten. Maar visjes en eitjes wel - daar groei je van.

Zo is ook de hemelse Vader lief. Want ook Hij geeft de dingen die wij nodig hebben om kinderen van Hem te zijn.

G.T.