

1. God heeft een plan

Alles wat je ziet in de natuur is er niet toevallig gekomen. Er is een God die zegt dat Hij alles heeft gemaakt! "In het begin schiep God de hemel en de aarde", zo begint de Bijbel. Het is niet zo belangrijk om te weten hoe Hij dat heeft gedaan, maar wel dat Hij de aarde en alles wat daarop leeft niet zomaar heeft gemaakt. God heeft een plan en er dus een bedoeling mee. Op de laatste 'scheppingsdag' maakte Hij de dieren en de mens. Dat kun je lezen in je Bijbel, kijk maar eens bij Genesis 1 vers 26. God zei: "Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken". Ons? Weet je wie daar mee bedoeld worden? Er is toch maar één God? Wie waren er dan nog meer? Geen mensen, want die wilde God nou juist maken. Wel waren er engelen en God vertelde hen wat Hij van plan was te doen. Daarna mochten zij Hem helpen met alles wat Hij ging maken. En ze waren steeds heel verwonderd en blij toen zij zagen hoe mooi het werd. Kijk maar eens in Job 38:4-7, waar het gaat over de schepping!

Maar wat zou God nou bedoelen met **mensen die op ons lijken**? Zien mensen er dan uit als God, zoals iemand tegen je zegt: je lijkt sprekend op je vader? Ze kijken dan naar je gezicht. Als iemand tegen je zegt: jij bent precies je vader, bedoelen ze niet hoe je eruit ziet maar hoe je doet. Je bent misschien wel net zo vrolijk als je vader of je wilt andere mensen graag helpen, zoals hij. Nu begrijp je misschien al een beetje wat God bedoelde. Hij wilde mensen maken die zouden denken en doen zoals Hij. Maar wat en hoe dan? In de Bijbel wordt verteld dat God jou liefheeft en het goede voor je doet. En Hij wil dat jij dat ook doet. Dan lijkt je echt op Hem en noemt Hij je zijn kind. Als je dat niet helemaal lukt heb je het voorbeeld van de Here Jezus, die echt het evenbeeld van God is, helemaal op Hem lijkt.

Adam en Eva, de eerste mensen, mochten wonen in een mooi groot park. Zij moesten leren voor de dieren en planten te zorgen. De engelen vertelden hen hoe ze dat moesten doen. Zij mochten daarbij niet eigenwijs zijn. Zij moesten leren gehoorzaam te zijn en het te doen zoals God hen vroeg. Maar waren zij ook altijd gehoorzaam? Dat kun je de volgende keer lezen.