

## 11. De Heer zal erin voorzien

'God zal zich zelf van een offerlam voorzien'. Over deze woorden van zijn vader moest Izaäk nadenken. God zou kiezen, en wat Hij kiest is altijd goed. Izaäk keek hoe zijn vader het altaar klaarmaakte en het hout er op legde, maar hij had nog steeds geen lam. Abraham kon niet langer wachten, nu moest hij zijn zoon vertellen wat God had gevraagd. Izaäk vertrouwde zijn vader. Hij liep niet weg en liet zich vastbinden. Abraham was klaar om het offer te brengen. Zo was het genoeg! Een engel riep vanuit de hemel: 'Abraham, Abraham!'. 'Ik luister', antwoordde hij. 'Raak de jongen niet aan, doe hem niets!'

Abraham had laten zien, dat hij God het liefste wat hij bezat wilde geven. En nu mocht hij het touw weer losmaken. Het was alsof hij zijn zoon weer had teruggekregen uit de dood. Toen Abraham rondkeek zag hij een ram, die met zijn horens was vastgeraakt in een struik. Hier was het bewijs dat God zelf voor het offer zorgde. Abraham pakte de ram en bracht hem als offer aan God. Hij gaf deze offerplaats toen een mooie naam: 'De Heer zal erin voorzien.'

God vertelde Abraham opnieuw dat hij rijk gezegend zou worden, 'Dat zweer ik bij Mij zelf' zei Hij er bij. Blij en getroost gingen Abraham en Izaäk naar huis. Izaäk had nu ook zelf de belofte van God mogen horen, en die belofte was ook voor hem. Thuisgekomen vertelden ze aan Sara alles wat er gebeurd was. Ze waren een heel gelukkig gezin.

Toen Sara 127 jaar was stierf zij. Abraham en Izaäk waren daar erg verdrietig over. Abraham moest ook nog gaan zoeken waar hij haar zou begraven. God had hem het hele land beloofd, maar hij woonde er als vreemdeling. Het land was nog niet van hem. Wat nu? Hij wist dat hij niet zomaar een stukje grond kon nemen. Hij moest wachten totdat God hem het land zou geven. Kopen, dat kon wel. Van een landeigenaar mocht hij een mooi stuk land kopen. Een akker met bomen en een grot. Daar in die grot kon hij Sara begraven.

Izaäk miste zijn moeder heel erg. Abraham dacht: Izaäk moet gaan trouwen, dan zal hij niet meer zo eenzaam zijn. Waar wie zou een goede vrouw voor Izaäk zijn? Hier woonden allemaal meisjes die God niet wilden gehoorzamen. Waar zou dan een meisje zijn dat goed bij Izaäk zou passen? Dat lees je de volgende keer.