



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Ruth

Lang geleden woonde er in het land Moab een meisje dat Ruth heette. Ze had het heel fijn, want ze kreeg van haar mama lekker eten en drinken; de zon scheen bijna elke dag, zodat ze veel buiten kon spelen met haar leuke vriendinnetje Orpa. Maar in dat land kenden de mensen de Here God helemaal niet; ze dienden afgoden - beelden van mensen en dieren! Raar hé?

Op een dag kwam er een leuke familie uit Israëel in de buurt wonen, met twee jongens: Machlon en Kiljon. Ze kwamen naar Moab omdat er in hun land geen eten was, want het regende al een poos niet. Het waren gezellige jongens, en toen ze allemaal groot waren trouwden Ruth en Orpa met Machlon en Kiljon. Ruth vond het fijn om bij Naomi, de moeder van Machlon en Kiljon, te zijn, want zij was heel lief voor hen. Zij vertelde de meisjes over de Here God dat Hij voor zijn volk zorgt. Hij had ze het land Israëel gegeven, maar ze moesten hun God wel liefhebben, anders zou Hij hen voor straf geen regen geven.

Voordat ze gingen trouwen was de papa van de twee jongens ziek geworden en dood gegaan. Toen Machlon en Kiljon een paar jaar later ook ziek werden en dood gingen, waren de drie vrouwen heel erg verdrietig. Dat snap je natuurlijk wel! "Ik ga naar huis," zei Naomi. "Wij gaan met u mee," zeiden Ruth en Orpa. "Nee, nee - het is beter dat jullie hier blijven met jullie families en vriendinnen. Ik heb niet nog meer jongens waar je mee kunt trouwen!"

Orpa bleef toen in Moab, maar Ruth hield van haar schoonmoeder en wilde ook meer over de Here God leren. "Ik ga toch liever met u mee," zei ze. Toen ze in Israëel kwamen, in de stad Betlehem, waar Naomi woonde voor ze naar Moab ging, ging Ruth zelfs op de korenvelden werken voor een beetje eten. Ze werkte bij Boaz, een heel rijke boer die God ook echt liefhad. Hij was heel aardig voor Ruth, al was zij een buitenlandse vrouw, omdat zij zo lief voor Naomi was. Hij zorgde ervoor dat zij genoeg te eten kregen.

Toen Ruth hem vroeg of hij altijd voor haar wilde zorgen, was hij heel blij. Hij hield van Ruth en wilde graag met haar trouwen. Het feest kon al na een paar dagen gevierd worden. Naomi mocht bij hen blijven wonen en zo waren ze allemaal gelukkig. En helemaal toen Ruth al gauw een baby kreeg. Naomi vond dat heel leuk - eindelijk was ze oma! En ze hebben de Here God daar natuurlijk samen voor gedankt.

G.T.