

12. Een vrouw voor Izaäk

Abraham dacht aan zijn familie, zijn broer Nahor was in Haran blijven wonen. Hij was getrouwd en had kinderen en kleinkinderen. Daar zou wel een goede vrouw voor Izaäk te vinden zijn. Zijn familie kende immers de Heer.

Abraham was zelf te oud om die lange reis nog te maken. Daarom stuurde hij zijn belangrijkste knecht, met kamelen, beladen met mooie geschenken, naar zijn familie in Haran. De knecht vond het wel een moeilijke opdracht en was erg bezorgd. Misschien koos hij wel het verkeerde meisje. En als hij een goed meisje voor Izaäk had gevonden, wilde het misschien helemaal niet met hem mee gaan naar Kanaän.

In Haran gekomen, stopte de karavaan bij een waterput. De meisjes uit de stad zouden daar komen om water te putten. De knecht dacht: ik vraag de Heer of Hij wil helpen, want alleen Hij weet wat het goede meisje is. De Heer had Rebekka, een kleindochter van Nahor uitgekozen, en zorgde ervoor dat de knecht haar zag. Zij wilde graag met hem mee om de vrouw van Izaäk te worden. Dankbaar en opgelucht ging de knecht terug naar zijn heer Abraham.

Izaäk en Rebekka waren heel gelukkig samen. Zij wisten van de prachtige belofte van de Heer. Zij zouden een kindje krijgen, en misschien wel meer dan één. De Heer had immers een groot volk beloofd. Toch kwam er maar geen baby. Ze hadden al zo lang gewacht. De Heer had het toch beloofd! Izaäk ging elke dag op zijn knieën de Heer vragen om het beloofde kind. En eindelijk, na bijna twintig jaar, merkte Rebekka dat ze een baby zou krijgen. Ze merkte ook iets bijzonders. Ze had niet één maar twee baby's in haar buik. Het leek wel alsof ze al ruzie maakten. Ze was daar erg verdrietig over. Ze ging bidden en vertelde de Heer van haar verdriet. Hij vertelde haar dat zij inderdaad een tweeling zou krijgen, twee jongetjes. Ze hoorde ook dat de oudste niet de belangrijkste zou zijn. De beloften van de Heer zouden voor de jongste zijn. De oudste werd Ezau genoemd, hij had veel rood haar. De jongste kreeg de naam Jakob, hij had niet veel haar en het was ook niet rood. Ze leken dus helemaal niet op elkaar. Waren ze verder ook zo verschillend? Dat lezen jullie de volgende keer.