



# kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

## Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Koningin Esther

Er was eens een mooi en lief meisje, dat Esther heette! Ze had geen papa en mama meer en woonde in het huis van haar oom Mordechai. Hij geloofde in de Here God en zorgde goed voor Esther. Ze kwamen uit het land Israël, maar woonden ver weg in een stad in het land Perzië. Daar stond het grote, prachtige paleis van de machtige koning, die regeerde over veel landen - ook over het land Israël.

Op een dag zag de koning haar en hij wilde meteen met haar trouwen. Hij wist niet dat zij een joods meisje was. Esther werd koningin en zij waren heel gelukkig. Op een dag hoorde haar oom dat slechte mannen iets heel ergs met de koning wilden doen. Hij zei tegen Ester dat zij dit de koning moest vertellen. De mannen werden gepakt en alles werd in het grote geschiedenisboek geschreven.

De koning had veel dienaars. De machtigste heette Haman. Hij was geen leuke man. Hij wilde dat alle mensen voor hem knielden! Maar Mordechai deed dat niet - hij knielde alleen voor de Here God. Haman werd vreselijk boos en wilde Mordechai een heel erge straf geven. Hij vroeg de koning of dat mocht. En omdat hij Joden nare mensen vond, vroeg hij hem ook of hij ze allemaal mocht straffen.

Maar de koning kon die nacht niet goed slapen, en zijn dienaars lazen hem voor uit het geschiedenisboek. Ook hoe Mordechai het leven van de koning had gered. De koning dacht: 'daar heb ik hem helemaal niet voor bedankt...' Dus, toen Haman binnenkwam, vroeg hij hem: "Hoe kan ik een goede man eren?" 'O, hij bedoelt vast mij', dacht Haman. "Nou, koning, ik zou zeggen: laat die man uw kleren aantrekken en op uw paard door de stad rijden; en dan moet iemand aan alle mensen vertellen hoe dankbaar de koning is!" "Goed zo", zei de koning "jij moet dat doen voor Mordechai". Haman vond dat heel erg naar om te doen; maar hij moest het wel doen.

De volgende dag nodigde Ester de koning en Haman uit voor een lekker feestmaal. Onder het eten vertelde zij de koning wat Haman met haar volk ging doen. De koning werd heel erg boos, en zei dat niet de Joden maar Haman straf moest krijgen, en dat Mordechai de belangrijkste dienaar van de koning mocht worden.

Omdat zij vonden dat alle Joden nu heel blij moesten zijn, bedachten Ester en haar oom een nieuw feest, dat de Joden over de hele wereld nog altijd vieren: het Poerimfeest. Ze hadden al drie grote feesten: Pasen, Pinksteren en Loofhutten. Later kwam er nog een feest bij: Chanoeka. Dat wordt ook wel 'het feest van de lichtjes' genoemd, en wordt ongeveer in die tijd van ons Kerstmis gevierd. De Here Jezus heeft al deze vijf feesten ook gevierd!

G.T.