



# kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

## Toen de Here Jezus nog een kind was

Het Kerstverhaal vertelt dat de Here Jezus werd geboren in Betlehem. Dat dorp lag niet ver van de grote stad Jeruzalem. Toen hij nog heel klein was, brachten Jozef en Maria hem naar Gods huis. Dat is de grote, mooie Tempel in Jeruzalem. Daar hebben zij hem aan God gegeven, want hij was het eerste en dus oudste kind in de familie. "Hij is van U, Here" zeiden ze eerbiedig.

Jozef was zijn vader niet; de Here God in de hemel was natuurlijk zijn echte Vader. Toch zorgde Jozef goed voor het kindje. Toen ze niet in Betlehem konden blijven, omdat koning Herodes boos was dat het kind Jezus later Koning zou worden, bracht Jozef de baby en zijn moeder naar het land Egypte. Later, toen die boze koning er niet meer was, ging Jozef met de kleine familie terug naar zijn eigen stadje - Nazaret. Dat lag ver van Jeruzalem. Maar ieder jaar gingen de grote mensen daarheen om feest te vieren met de Here.

Toen Jezus 12 jaar was geworden, mocht hij ook mee. Wat spannend! Ze gingen helemaal lopend naar Jeruzalem, dat op een berg ligt: door dalen en over bergen, langs (en soms door) beken en rivieren, in dat mooie land Israël. Ze gingen altijd in een grote groep van ooms en tantes, neven en nichten, vrienden en vriendinnen, en burens - heel gezellig hoor. Jezus was nu groot genoeg om mee te lopen, en hij hoefde niet meer steeds bij zijn moeder te blijven. De kinderen dansten, sprongen, renden, lachten en zongen samen. Heerlijk!

Maar in Jeruzalem, was Jezus heel stil, en ging alleen naar de Tempel. "Hier woont mijn echte Vader, God", dacht hij. "Ik wil de meesters hier heel veel over de Bijbel vragen". Dus ging hij bij de oudere mannen zitten, en praatte met hen mee over de Bijbel. Hij wist er zoveel van, dat ze verbaasd waren. Zij moesten heel goed over zijn vragen nadenken. "Wat een slimme jongen is dat zeg!" En de tijd vloog voorbij..... En toen zag hij ineens zijn pappa en mamma. "Oh, hier ben je! Wij waren je al een paar dagen kwijt. Wat doe je hier? We moeten toch naar huis?" "Nou mamma: ik moet hier veel over mijn hemelse Vader leren. Wat moet ik van Hem doen? Dat moet ik weten. Maar ik heb een heleboel geleerd. Nu ga ik weer met jullie mee." Maria dacht heel veel na over wat Jezus gezegd had. Ja, hij is de Zoon van God; maar wat betekende dat eigenlijk? Zij wist het toen nog niet, weet jij dat wel? G.T.