



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Een man die niet kan lopen, komt door het dak bij de Here Jezus

Toen de Here Jezus geen kind meer was, werd hij timmerman in de werkplaats van Jozef. Maar na zijn dertigste verjaardag, ging Hij voor Zijn hemelse Vader werken. Hij ging in een andere stad, Kapernaüm, wonen en vertelde de mensen in de kerk daar dat de Here God alles wat niet fijn is weer goed wil maken. Zo'n kerk noemen de Joden synagoge, en ze gaan daar naartoe om samen te bidden, psalmen te zingen en te leren wat er in de Bijbel staat. Ze vonden het fijn om naar de Here Jezus te luisteren, want Hij kon heel goed vertellen. De Here Jezus maakte ook een heel erg zieke meneer weer beter. Daarna ging Hij, helemaal lopend, naar alle stadjes en dorpen van het land, om de mensen van God te vertellen en zieke mensen beter te maken.

Op een dag gebeurde er iets heel raars! De Here Jezus was in zijn huis, en er waren heel veel mensen gekomen om met Hem te praten. Zoveel dat ze niet allemaal in het huis pasten, en veel mensen buiten moesten blijven staan. Ze hoopten dat de Here Jezus naar buiten zou komen om ook met hen te praten. Toen kwam er een groepje van vijf mannen aan. Eén van hen was erg ziek. Hij kon niet lopen, en zijn vrienden droegen een matras waar hij op lag; want zij hadden toen nog geen rolstoelen. Ze wilden de Here Jezus vragen hun vriend beter te maken. Maar omdat er zoveel mensen waren, konden ze niet naar binnen. Eén van de vrienden zei: "Laten we het dak op gaan en er een gat in maken; dan laten we hem gewoon aan touwen naar beneden zakken". Stel je voor! Het matras met die man erop - hij was er gelukkig niet afgefallen - kwam precies voor de voeten van de Here Jezus op de grond. De Here Jezus vond het helemaal niet erg dat zijn dak kapot was. Hij was blij dat die mannen echt geloofden dat Hij hun vriend beter kon maken. Maar eerst zei Hij tegen de man op het matras: "nou, u heeft wel verkeerde dingen gedaan, maar omdat u echt gelooft zal God daar niet meer aan denken; Hij vergeeft je zonden". Zijn vier vrienden snapten er niets van. Nou was hun zieke vriend nog niet beter. Maar andere mensen waren boos. Ze zeiden: "Alleen God kan toch zonden vergeven?". Maar de Here Jezus zei: "ja, Ik mag dat wel, kijk maar.....". Toen zei Hij tegen de man op het matras: "Sta op, pak uw matras op en ga naar huis". En die man stond op en rolde zijn matras op. Alle mensen gingen aan de kant om hem naar huis te laten gaan. Fijn voor die man hé? G.T.