



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Het stormt op het meer

Vandaag waait het heel hard buiten. Boven je hoofd drijven grote wolken snel door de lucht. De bomen buigen en de bloemetjes zwaaien heen en weer. Kijk: daar vliegt het hoedje van het hoofd van de politieagent; en de paraplu van de buurvrouw waait stuk. Je moet alles vasthouden, anders is het zo weg. Zou jij op zo'n dag in een boot willen zitten? Ik vind het maar eng hoor. Als je wilt lopen val je bijna om, want de boot gaat op en neer met de golven. Je moet je goed vasthouden, anders val je er misschien wel uit! Als het zo hard waait, kun je maar beter snel weer aan land gaan!

In de tijd van de Here Jezus was dat niet zo makkelijk. De boten hadden geen motor - ze vaarden met zeilen, of de mannen moesten roeien. En als ze tegen de wind in moesten, kwamen ze bijna niet vooruit.

Enkele vrienden van Jezus waren vissers. 's Nachts gingen ze vissen vangen op het meer van Galilea, en de volgende dag verkochten ze die op de markt. Ze waren dus wel wat wind gewend, maar het was niet altijd leuk!

Op een dag waren ze samen met de Here Jezus op het meer in een kleine vissersboot. Hij had heel hard gewerkt, om al die mensen die naar Hem toe kwamen over God te vertellen en hen beter te maken als ze ziek waren. Wat fijn was dat. Maar Hij was ontzettend moe geworden, en toen ze eenmaal op de boot waren, viel Hij meteen in slaap. Maar o wee! Daar kwam een grote windvlaag op de boot af. Een grote golf water kwam de boot in en ze werden drijfnat. En als er teveel water in de boot kwam, zou die zinken. Dat was erg. En de Here Jezus? Die lag lekker te slapen! Hoe kon dat nou? Want het waai-de zo hard en het schip ging maar op en neer. Zijn vrienden waren heel erg bang, en daarom gingen ze Hem wakker maken. "Meester, Meester, wij ver-gaan!" riepen zij. Maar de Here Jezus zei: 'Rustig nou maar! Jullie geloven toch in Mij?' En toen zei Hij tegen de wind en het water: "Wees stil." En ineens was het helemaal rustig - de storm was zo maar weg! De vrienden keken elkaar verbaasd aan. Ze hadden de Here Jezus mensen beter zien maken, maar nog nooit had iemand de wind op laten houden met waaien, en het water meteen helemaal stil gemaakt. Wat is Hij machtig!

Weet je dat jij, als je pijn of verdriet hebt, de Here Jezus ook mag vragen je te helpen? Hij kan het en wil het ook doen - als je maar gelooft! G.T.