

## 15. Jakob gaat weer terug naar huis

Zoals zij samen hadden afgesproken, had Jakob 14 jaar voor Laban gewerkt. De Here had Jakobs werk gezegend, en Labans kudde was heel groot geworden, en hij heel rijk.

Maar Jakob verlangde naar zijn familie, en wilde niet langer bij hem blijven. Laban wilde deze goede knecht natuurlijk niet kwijt en bedacht een plannetje. Hij deed alsof hij eerlijk was: "Zeg maar wat je loon moet zijn, je hebt zoveel gedaan". Hij wist dat Jakob eigen vee wilde hebben, maar niets zou vragen en er zelf voor zou werken. Zo zou Laban hem niet kwijtraken. Jakob bleef nog zes jaar werken voor zijn eigen vee. Hij mocht als loon alle gestreepte en gevlekte dieren houden. De Here zorgde dat er daar veel van werden geboren. Zo werd Jakobs kudde heel groot, maar die van Laban kleiner. Daarom werd Laban jaloers en boos. De Here zag dat, en zei Jakob in een droom dat hij weg moest gaan. Toen Laban een paar dagen wegging om schapen te scheren, vertrok Jakob snel met zijn gezin en dieren. Laban merkte dit pas een paar dagen later, en wilde Jakob achterna gaan. Hij wist dat hij hem makkelijk kon inhalen, want Jakob had kleine kinderen en veel jong vee, zodat hij maar langzaam vooruit kwam. Weer hielp de Here Jakob: Hij maakte Laban in een droom duidelijk, dat hij Jakob in vrede moest laten gaan. Hij mocht wel afscheid nemen van zijn dochters en kleinkinderen, maar Jakob geen kwaad doen. Laban kwam bij Jakob en deed heel schijnheilig: hij vroeg waarom Jakob zomaar was weggegaan, want hij had zo graag een afscheidsfeest willen geven. Jakob kende zijn oom heel goed en vertelde hem dat hij bang voor hem was, maar dat de Here hem beschermdde. Toen sloten zij een verbond, dat ze elkaar geen kwaad zouden doen, en de volgende dag vertrok Laban naar zijn eigen land.

Jakob trok verder naar Kanaän. Hij was wel ongerust, want wat zou Ezau doen als hij hoorde dat zijn broer er aan kwam? Zou hij nog boos zijn en hem willen doden? Hij bedacht een plannetje en hoopte dat Ezau dan niet meer boos zou zijn. Hij stuurde een paar mannen vooruit met geschenken. Die moesten tegen Ezau zeggen, dat zijn knecht Jakob weer terug kwam met grote geschenken voor zijn heer. De boden kwamen al snel weer terug, en vertelden dat Ezau met 400 mannen op weg was naar Jakob. Hoe dat afliep lees je de volgende keer.