



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

De tien meisjes

Op een dag ging er iemand trouwen, en 's avonds zou er een groot feest zijn. Iedereen keek er naar uit. Want dat is altijd zo gezellig, met leuke mensen, lekker eten, blij zingen en dansen!

Tien meisjes zouden met lampjes naar de bruidegom gaan en hem met hun lichtjes naar de feestzaal brengen. Voor die lampjes had je olie nodig, anders konden ze niet branden. Vijf van de meisjes vonden het zo fijn om met hun vriend, de bruidegom, feest te vieren, dat ze alles al klaar hadden. Ze hadden mooie kleren aan, hun lampjes brandden, en ze hadden voor de zekerheid wat extra olie gekocht. Maar de vijf andere meisjes waren druk aan het kletsen en giechelen en dachten nergens aan. Ze hadden wel kleren, en natuurlijk lampjes, die vrolijk brandden. Maar ze waren vergeten extra olie te kopen...

Het werd steeds later en de bruidegom kwam maar niet. Waar bleef hij toch? Ze werden erg moe, en één voor één vielen ze in slaap. Maar midden in de nacht riep de man die voor alles zorgde: "Ik zie de bruidegom in de verte aankomen. Ga maar gauw naar hem toe." De tien meisjes schrokken wakker van het geroep. Hun lampjes knipperden een beetje. Daarom deden vijf meisjes gauw de extra olie in hun lampjes. Maar de andere vijf riepen bang: "Onze lampjes gaan uit en we hebben geen olie meer; hebben jullie wat?." "Nou", zeiden de andere meisjes, "dan moeten jullie maar naar de winkel gaan, want wij hebben niks meer over." En snel gingen ze naar de bruidegom, want ze waren heel blij om hem te zien. De vijf andere meisjes renden naar de winkel. "Doe open, doe toch open. We hebben olie nodig". Eindelijk kwam de winkelier. "Het is belachelijk laat", mompelde hij; maar toch verkocht hij hun olie. Ze deden de olie gauw in hun lampjes renden naar de feestzaal. Maar de deur was op slot! O nee! Ze mochten er niet meer in. Dat was natuurlijk huilen... "Wat stom dat we al die tijd hebben zitten kletsen en lol maken, en vergeten zijn meer olie mee te nemen.", zeiden ze tegen elkaar.

Met die bruidegom bedoelde de Here Jezus zichzelf. Hij vertelde dit verhaal, omdat Hij uit de hemel terugkomt naar de aarde. We moeten altijd klaar zijn om bij Hem te kunnen zijn en feest met Hem te vieren. En Hij komt nu echt gauw, en daarom moeten wij aan belangrijke dingen denken: de Bijbel lezen, bidden, en lief zijn voor Hem en andere mensen.

G.T.