



# kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

## De Here Jezus loopt over het water

De winter is weer voorbij. Als de zon schijnt begint het al wat warmer te worden. Dan kun je weer lekker buiten spelen. Maar in de winter doe je dat toch ook wel? Heerlijk spelen in de sneeuw, sleeën, sneeuwpoppen maken, sneeuwballen gooien, op het ijs lopen en schaatsen. Dat kan allemaal niet meer als de winter voorbij is! In plaats van sneeuw krijgen we regen. Dan kun je wel lekker met je laarzen aan in de plassen spetteren en nat worden! Maar lopen of schaatsen op het bevroren water kan niet meer. Want al het ijs is weer weggesmolten.

Wat zou je denken als je nu iemand op het water zag lopen? Heeft hij een surfplank of stelten? Nee, hij loopt op het water zonder plank of stok. Er is ook geen ijs, maar alleen gewoon water! Dat kan toch niet? Dat is heel raar! Dat dachten de discipelen ook, die in een de boot zaten en Jezus zomaar op het water zagen lopen. En nog wel in het pikkedonker, en op een zee met harde wind en hoge golven....

De Here Jezus was een keer heel druk geweest met duizenden mensen te helpen. Hij en zijn discipelen waren daarna doodmoe! Jezus zei dat ze maar over het meer terug moesten varen. Dan konden ze daar uitrusten. Hij ging niet mee, want Hij wilde zelf eerst een berg opgaan om tot zijn hemelse Vader te bidden. Later in de nacht liep hij over het meer, en zag dat de harde wind het bootje van de discipelen tegenhield. En, o ze waren zo moe, ze konden bijna niet meer. Ineens zagen ze een spook - dachten ze. Maar het was hun Heer die op het water liep! Hij riep iets naar hen; en Petrus zei: "Here, als u daar echt bent, laat mij dan ook op het water lopen". "Kom maar" zei Jezus, en Petrus stapte uit de boot. De golven waren heel hoog en de wind blies zo hard. Toen hij een stukje op het water had gelopen, werd Petrus heel bang; en plotseling zakte hij in het water. Maar Jezus pakte hem snel bij de hand, en liet hem weer op het water lopen! Jezus schudde zijn hoofd: "Waarom werd je toch zo bang. Geloofde je niet meer?" Ze stapten alletwee in de boot. En ineens waaide het niet meer en waren de hoge golven weg. Snel kwamen ze daarna aan de overkant! Wat een wonder! Ze bogen diep voor de Here. Jij ook? Zo was Hij weer een hele goede vriend voor de discipelen. En dat wil Hij ook voor jou zijn.