

## 17. Jozef vertrouwt op God

De tien oudere broers van Jozef hadden een hekel aan hem. Want Jozef vertelde alles wat zij deden aan hun vader Jakob. Ze waren ook jaloers op hem, want, hij had van hun vader een prachtig overkleed gekregen. Waarom hield hij nou meer van Jozef dan van hen?

Op een dag werd het nog erger: Jozef vertelde hen over zijn dromen. "Ik zag elf korenschoven, die voor mijn schoof bogen, en ik zag ook de zon met de maan en negen sterren, die ook voor mij bogen." Zijn broers en zijn vader waren boos. Dacht die verwaande jongen dat hij belangrijker was dan zij?

Eens moest Jozef zijn broers, die met de kudden in het veld waren, wat brengen. Toen ze hem zagen aankomen in zijn mooie kleed waren ze blij, want dit was de kans om van hem af te komen. Eerst wilden ze hem doden, maar Ruben stelde voor hem in een put te gooien. Later bedacht een aantal van hen iets anders. Zonder dat Ruben het wist verkochten ze Jozef aan koopmannen, die op weg waren naar Egypte. Nu zouden ze geen last meer van hem hebben. Ze dachten niet aan het verdriet van hun vader. Ze hadden bloed op het kleed van Jozef gedaan en lieten dat hun vader zien, en die dacht dat Jozef door een roofdier was aangevallen. Zo werd Jakob weer bedrogen.

Jozef werd op de slavenmarkt gekocht door Potifar, een belangrijke dienaar van de Farao. Jozef was een heel goede slaaf. Hij mopperde nooit, werkte hard, en vertrouwde op God. Hij dacht wel veel aan zijn vader. Eens beschuldigde de vrouw van Potifar hem van iets dat hij niet had gedaan. Zijn baas liet hem onschuldig in de gevangenis gooien. Ook daar klaagde Jozef niet, want hij vertrouwde op God. Hij mocht van de gevangenebewaarder voor de andere gevangenen zorgen.

Op een dag zag hij twee bange mannen zitten. Het waren de wijnschenker en de bakker van de Farao. Ze hadden vreemde dromen gehad en wisten zeker dat die dromen iets betekenden, maar wat? Jozef mocht met Gods hulp hun dromen uitleggen. Voor de bakker had hij slecht nieuws, maar voor de schenker was het goed nieuws, hij mocht weer naar het paleis. Jozef vroeg aan de schenker, wilt u aan mij denken en de Farao vragen of ik hier uit mag? Kwam Jozef vrij? Dat lees je de volgende keer.