



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Tien melaatse mannen

Weet je wat waterpokken zijn? Misschien heb jij, je broertje of zusje, je vriendje of vriendinnetje het wel eens gehad. Je hele velletje zit dan vol met zweertjes. Je lijkt wel een krentenbroodje. En o, wat jeukt het!! De dokter noemt het een huidziekte - wat een moeilijk woord hè. Je moet binnen blijven, en andere kinderen mogen niet eens komen spelen. Want het is besmettelijk. Dat betekent dat andere kinderen ook ziek kunnen worden als ze bij je komen. Na een paar weken is het gelukkig weer over. Je ziet er niets meer van. Maar weet je, er is nog een huidziekte die veel erger is. Die gaat niet vanzelf over. Het ziet er heel naar uit, en is ook heel besmettelijk. Als je dat hebt, ben je melaats. In de tijd van de Heer Jezus mocht je dan niet meer bij andere mensen komen. Je moest gaan wonen op een plek waar alleen melaatsen woonden. Op een dag liep de Heer Jezus op een eenzame weg. Tien melaatse mannen hadden gehoord dat Hij er aan kwam. Toen ze Hem zagen gingen ze niet naar Hem toe. Ze wisten heel goed dat ze niet dicht bij andere mensen mochten komen. Maar ze wisten ook dat de Heer Jezus iedereen beter kon maken. Ze riepen daarom heel hard: "Ziet U hoe ziek wij zijn? Wilt u ons beter maken"? De Heer Jezus ging niet naar hen toe, dat was ook helemaal niet nodig. Hij vroeg meteen aan zijn Vader in de hemel of Hij die mannen beter wilde maken. Daarna zei Jezus tegen de zieke mannen: "Ga maar naar de priesters; als jullie daar zijn dan zijn alle zweren weg". Die priesters moesten kijken of alle zweren weg waren. Pas als ze nergens meer een zweertje konden vinden, mochten de mannen naar huis gaan. Dat was spannend. Ze keken onderweg steeds naar hun zieke armen en benen. En ja hoor, toen ze bij de priesters kwamen, waren alle zweren weg. O, wat waren ze blij!! Ze dansten en zongen en gingen snel naar huis. Maar één man dacht aan de Heer Jezus. Hij ging niet naar huis. Nee, hij ging terug om te kijken of de Heer Jezus er nog was. Toen hij Hem zag rende hij naar Hem toe. Hij knielde neer en lag met zijn hoofd helemaal op de grond. Hij bedankte de Heer omdat alle zweren weg waren. De Heer Jezus vroeg 'Waar zijn je negen vrienden gebleven? Die zijn toch ook beter geworden?' Zij hadden toch ook God moeten bedanken? Dat was niet netjes van die mannen. Als we iets vragen, en we krijgen het, dan horen we dank je wel zeggen. Dan doe jij toch ook? N.D.