



# kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

## Verhalen die de Here Jezus vertelde: de zaaier

Als de Heer Jezus erop uitging kwamen er heel veel mensen bij Hem. Ze wilden allemaal luisteren naar wat Hij vertelde. Op een dag waren ze bij de zee. Er waren zoveel mensen, en zij duwden zo tegen Hem aan, dat de Here Jezus in een boot ging staan terwijl de mensen op het strand bleven. Zo kon iedereen Hem goed horen.

Jezus vertelde van een boer, die zaaïjes ging strooien. In de tijd van de Here Jezus deed de boer dat met de hand. Lopend over de akker, pakte hij steeds weer een handvol zaaïjes uit een zak en gooide die voor zich uit. De lente is daarvoor de beste tijd. Het vriest dan niet meer, de regen maakt de grond nat, en de zon schijnt veel. Dan kunnen de zaaïjes ontkiemen. Dat betekent dat ze openbarsten, en er aan de onderkant wortels aankomen die de grond in groeien, en aan de bovenkant een stengel groeit met blaadjes. In de zomer komen er weer nieuwe zaaïjes aan die stengel. Van tarwezaaïjes, roggezaaïjes en gerstezaaïjes bak je broden. Die kun je lekker opeten.

Als de boer zaait, zei de Here Jezus, vallen de zaaïjes overal, maar niet altijd op de goede plaats. Sommige zaaïjes vallen op het pad. Daar lopen de mensen erover heen, en de vogels pikken ze op - die vinden zaaïjes lekker! Als ze tussen stenen vallen gaat het ook niet goed. Ze groeien wel snel op, maar er kunnen geen wortels aan groeien om water te slurpen. In de hete zon verdrogen ze dan. Er vallen ook zaaïjes tussen doornstruiken, maar daar hebben ze geen ruimte om te groeien. Gelukkig vallen veel zaaïjes op goede grond. Daar hebben ze lucht, regen en zon genoeg en gaan ze goed groeien.

Maar waar gaat dit allemaal over; waarom vertelde de Here Jezus dit? vroegen de discipelen. Goed luisteren, zei de Here Jezus. Van mij horen jullie de woorden van God - dat zijn de zaaïjes - en die komen in je hart. Soms vind je andere dingen leuker of belangrijker, en dan vergeet je het allemaal. Daarvoor moet je oppassen. Maar als je de Here God liefhebt, en je vindt andere mensen lief, luister je altijd naar Gods Woord, en doe je wat Hij vraagt. Dan ben je op goede grond, waarin Gods zaaïjes goed kunnen groeien.

Probeer deze lente zelf eens een paar zaaïjes in de grond te strooien. Let op dat het goede aarde is!

G.T.