



# kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

Er was een man die geloofde in God. Hij heette Abraham. Hij was getrouwd met een vrouw die Sara heette. Zij woonden in een grote en mooie stad. Op een dag zei God tegen Abraham dat hij voor altijd weg moest gaan uit die stad, om in een ander land te gaan wonen. En dat deed hij toen, samen met zijn vrouw Sara. Want Abraham deed altijd wat God vroeg. Maar hij wist nog niet naar welk land ze moesten gaan. Dat zou God hem onderweg vertellen. Zijn neef Lot, hun bedienden en al hun dieren gingen ook mee. Een hele stoet. Reizen ging toen niet zo makkelijk als nu, want er waren geen auto's, treinen en vliegtuigen. Ze moesten helemaal lopen! 's Nachts sliepen ze in tenten. Maar niet op een camping hoor! Veel mensen trokken toen rond in het land. Meestal waren dat schaapherders, die steeds weer een ander plekje met veel gras voor de schapen en geiten gingen zoeken. Daarom woonden ze in tenten, zomaar ergens. En na een paar dagen pakten ze dan hun hele boeltje weer bij elkaar, en gingen naar een ander goed plekje voor de schapen.

God vertelde Abraham dat hij naar het land Kanaän moest gaan. Na een lange reis kwamen Abraham, Sara en Lot daar, en bleven er wonen. Maar ze hadden zoveel dieren, dat er op een dag niet genoeg gras meer was. Lot mocht van Abraham kiezen waar hij wilde wonen. Lot koos het beste stukje land uit, met veel gras en water, en ging er meteen heen. Dat was niet eerlijk. Daarom zei God dat Abraham en zijn kinderen op een dag al het land, zo ver hij kon kijken, voor altijd mocht hebben. Maar Abraham had helemaal geen kinderen! Hij en Sara waren al heel oud. Misschien wel ouder dan jouw opa en oma. Abraham was al bijna honderd!. Toch kregen ze een baby. Ze noemden het jongetje Isaäk. Toen wist Abraham dat God echt alles doet wat Hij belooft.

Toen Isaäk groot was geworden, vertelde zijn vader hem over God. Abraham vond dat Isaäk moest trouwen met een lief meisje, dat ook geloofde in God. Abraham stuurde zijn trouwe dienaar toen naar het land waar zijn familie woonde. Na een lange reis kwam zijn dienaar bij een waterbron. Hij had erge dorst en de kamelen ook. De dienaar vroeg God hem te helpen bij het zoeken van het meisje waarmee Isaäk zou kunnen trouwen. Toen kwam er een meisje dat hem water gaf. Zij was het nichtje van Isaäk en heette Rebekka. Rebekka ging met de dienaar mee, en ze werd heel gelukkig met Isaäk!

G.T.