

24. Mozes gaat terug naar Egypte

Mozes had de dode Egyptenaar zo snel mogelijk begraven, en hoopte dat niemand het had gezien. Hij dacht er zelfs niet aan dat de man door zijn familie gemist zou worden. Ze zouden hem toch zeker gaan zoeken? Maar het was wel gezien, en boze Egyptenaren gingen naar de Farao om het hem te vertellen. De Farao werd woedend en gaf opdracht om Mozes direct te doden. Hoe durfde hij een Egyptenaar zomaar dood te slaan? Mozes vluchtte zo snel hij kon het land uit. Hij liep naar het land Midian. Een lange reis door de woestijn, ver weg van de Farao. In Midian kwam hij bij een priester, bij wie hij mocht blijven wonen. Hij werd schaapherder, trouwde met de dochter van de priester, en kreeg kinderen. Mozes vond zijn leven daar wel fijn, en wilde er voor altijd blijven. Maar God had een ander plan met Mozes.

Na 40 jaar riep God hem vanuit een brandende braamstuik. De Israëlieten had het nog steeds heel slecht, en Mozes kreeg de mooie opdracht om het volk te bevrijden. Maar Mozes schrok: hij wilde helemaal niet. Hij woonde al zo lang in Midian, en moest hij daar echt weer weg? Hij zei: 'maar als ze niet naar mij willen luisteren, wat dan?' De Here gaf Mozes toen twee bijzondere tekenen, om te bewijzen dat God hem naar de Farao had gestuurd: zijn staf kon in een slang veranderen en daarna weer een staf worden, zijn arm kon melaats worden en heel snel weer genezen. Nog wilde Mozes niet en zei: "ach Here stuur toch iemand anders." Toen werd de Here heel boos. Hij wilde geen smoesjes meer horen. De Here zei: "Je hebt een broer Aäron, hij mag je gaan helpen. Mijn volk moet weg uit Egypte, jou heb ik gekozen als leider, ga nu." Mozes ging, en in Egypte merkte hij dat er een andere Farao was. Die was nog wreder dan de vorige. Mozes en Aaron gingen naar hem toe. "Zo spreekt de Heer, de God van Israel", zeiden ze plechtig, "laat mijn volk gaan! Ik wil dat ze mij gaan dienen in de woestijn". Maar de Farao luisterde niet. Hij spotte zelfs, en maakte het voor de Israëlieten nog erger. Ze moesten nog harder gaan werken en werden nog meer geslagen. Het volk was boos op Mozes en Aäron. Waar bleef de bevrijding nu? Alles was alleen maar erger geworden! Was hij maar niet gekomen. Mozes begreep het niet en vroeg de Here hoe het nu verder moest. Wordt het volk geholpen? Dat lees je de volgende keer.