



# kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

## Jozef de slaaf

Jozef was verkocht en ging heel verdrietig naar Egypte. Hij was nu een slaaf. Maar hij wist dat de Here God voor hem zou zorgen. Hij werd verkocht aan een rijke meneer, die in het paleis van de koning werkte. Die meneer heette Potifar. Een koning werd in Egypte een Farao genoemd. Jozef deed goed zijn best in het huis van Potifar. Die zag al heel gauw dat Jozef hard en netjes werkte, en hij vond Jozef ook erg aardig. Daarom mocht Jozef in de kamer van Potifar werken. Het ging dus wel goed met hem, maar hij miste natuurlijk wel zijn vader en broers. Maar op een dag zei de vrouw van Potifar dat Jozef stout was geweest. Dat jokte zij, want het was helemaal niet waar. Toch bracht Potifar hem naar de gevangenis. Wat erg!

Maar ook in de gevangenis wist Jozef dat de Here God voor hem zorgde. Hij deed weer heel goed zijn best, en mocht de baas van de gevangenis helpen.

Op een dag was de Farao heel erg boos op zijn bakker en zijn wijnschenker, en hij stuurde hen naar de gevangenis. Daar kregen zij dromen. De wijnschenker droomde dat hij van druiven wijn maakte voor de Farao. De bakker droomde dat hij manden op zijn hoofd had met heerlijk gebak voor de Farao, maar de vogels aten het gebak op! Jozef kon hen vertellen wat de dromen betekenden. De wijnschenker zou teruggaan naar het paleis, maar de bakker zou straf krijgen. En zo kwam het uit.

Twee jaar later kreeg de Farao dromen. En toen dacht de wijnschenker opeens weer aan Jozef. Jozef moest uit de gevangenis komen om de Farao te vertellen wat zijn dromen betekenden. Dat waren wel erg rare dromen. Zeven heel erg lelijke dunne koeien aten zeven mooie dikke vette koeien op! Daarna aten zeven uitgedroogde korenaren zeven volle korenaren op! De Here God vertelde Jozef dat er eerst zeven jaren gingen komen met heel veel koren. Daarna zeven jaren dat er bijna niets meer wilde groeien. De Farao kon maar beter koren gaan sparen, zodat de mensen geen honger kregen. Hij moest iemand zoeken die daarvoor kon zorgen. Omdat hij wist dat de Here God aan Jozef had verteld wat de dromen betekenden, maakte de Farao Jozef koning van Egypte! Hij bleef zelf de grote baas, maar Jozef deed alles.

G.T.