



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Jozef de koning

Jozef was koning van Egypte geworden! Maar hij moest nog wel hard werken hoor. Om geen honger te krijgen moesten de mensen koren sparen. Elke boer bracht Jozef veel koren, en hij moest daarom grote schuren laten bouwen om het allemaal op te bergen. Farao gaf hem veel geld, een mooi huis en een lieve vrouw. Later kreeg hij twee kinderen, die Efraïm en Manasse heetten. Maar hij miste zijn vader en broers.

In Kanaän hadden Jakob en de broers van Jozef het heel moeilijk! Er was geen regen, en de planten wilden maar niet groeien. Dus was er bijna geen eten voor hen en hun dieren. Op een dag hoorden ze dat er in Egypte koren was. Jakob liet de broers daarheen gaan met geld om koren te kopen. Maar de jongste, Benjamin, mocht niet mee. Het zou gevaarlijk kunnen zijn. Ze kwamen in Egypte aan, en Jozef zag meteen dat het zijn broers waren. Maar zij wisten niet dat het Jozef was, en die vertelde niet wie hij was. Zij bogen zich voor deze koning van Egypte. En Jozef dacht aan zijn vroegere dromen. Zo kwamen die dus uit! Maar hij wilde weten of ze nu lief waren. Hij zei "Jullie zijn vijanden - ik vertrouw jullie niet. Jullie moeten de gevangenis in."

Drie dagen zaten ze in de gevangenis en dachten aan wat zij met Jozef gedaan hadden. Later mochten ze toch naar huis met koren. Maar Simeon moest blijven. De anderen moesten Benjamin gaan halen, om te laten zien dat ze niet jokten! Toen ze onderweg de zakken met koren open maakten, lag daar het geld dat zij voor het koren hadden betaald. Wat erg! Nu waren ze heel bang.

Toen de broers weer bij hun vader Jakob kwamen, was hij erg verdrietig. Jozef was weg en nu ook Simeon. Als ze het koren opgegeten hadden, moesten ze weer naar Egypte, en dan zou hij Benjamin ook verliezen. Dat wilde Jakob niet. Maar hij moest wel. Er was maar één plaats waar koren was, en dat was Egypte. Dus gingen ze toch weer op reis, en Benjamin ging mee. Toen zij in Egypte kwamen werd Simeon vrijgelaten. Het was heerlijk om hem weer te zien! Ook mochten ze in het huis van de koning komen voor het middageten. Dat was feest! Maar ze wisten nog niet dat die koning hun broer was!