

## 27. De Farao gaat achter het volk aan

De Farao had spijt dat hij had toegegeven aan Mozes, en het volk Israël had laten gaan. Hij had zoveel ellende gehad door de tien plagen, en nu was hij ook nog zijn slaven kwijt. Hij wilde ze gaan terughalen. De Israëlieten konden nooit snel gaan, want er waren veel kinderen en dieren bij. Vlug verzamelde hij zijn wagens en krijgslieden, en snelde hen achterna. Toen hij merkte waar het volk was, juichte hij met zijn mannen. Hoera! Ze zaten in de val, want ze gingen in de richting van de zee, waar hij ze met gemak zou kunnen verslaan.

Het volk zag de wagens van de Farao aankomen. Ze gilden van angst, en waren boos op Mozes en God! Ze dachten niet meer aan alle wonderen. Ze zeiden tegen Mozes: "Heb je ons daarom uit Egypte gehaald, om hier te sterven, had ons toch daar gelaten". Mozes zei: "Wees niet bang, God zal voor ons strijden". Toen zei God: "Hef je staf omhoog dan zal er een pad voor jullie komen". Mozes deed wat God van hem vroeg. De wolk met de Engel ging opeens tussen het volk en de Egyptenaren in staan. Mozes strekte zijn staf uit over het water, en er kwam een harde wind die het water wegblies, zodat het volk zomaar verder kon lopen. De Farao zag niets, alleen een donkere wolk. Pas toen het volk er bijna door was, ging de wolk opzij. In de verte zag de Farao ze gaan. Wat zij konden kon hij ook, dacht hij. Snel trokken ze hen achterna. Toen alle Israëlieten veilig aan de overkant waren, zorgde God weer voor een harde wind. De Farao begreep eindelijk dat God machtiger was dan hij, maar toen was het te laat: zijn wagens, paarden en krijgslieden verdwenen allemaal in het water. Zo werd Gods volk gered. Ze zongen een nieuw lied en juichten. Blij gingen ze verder. Nu wisten ze zeker dat God voor hen zou zorgen.

Maar na drie dagen was hun water op. Gelukkig zagen ze een bron. Maar bah! Wat was dat water vies. Weer werden ze boos, en mopperden ze. Mozes vroeg of God wilde helpen. Hij kreeg een heel vreemde opdracht: hij moest een stuk hout in het water gooien, dan zou het lekker water worden. God vroeg dit om te weten of Mozes Hem echt zou gehoorzamen; dan zou God het water gezond maken. Mozes deed het, en het water was nu heel lekker. De Israëlieten wisten weer zeker dat God voor hen zou zorgen. Ze zouden nooit meer mopperen. Dedden ze dat echt niet meer? Dat lees je de volgende keer.