

29. Op weg naar de berg Sinai

Het volk trok vol goede moed verder. Door het manna en het lekkere kwakkelvlees hadden ze geen honger meer. Maar water bleef een probleem. Toen ze bij de volgende oase kwamen, dachten ze lekker fris water te vinden. Maar wat een teleurstelling; alles was kurkdroog. Maar ze dachten er niet aan dat God toch water kon geven! Ze waren boos op Mozes en zelfs op God. Zo boos, dat ze Mozes zelfs wilden doodmaken. De Here God strafte hen niet meteen; Hij was heel geduldig. Mozes moest van God op een rots slaan, en er kwam een stroom koel, helder water uit. Nog meer wonderen deed God voor hen, en Hij verlostte hen van vijanden. Want Egyptenaren waren niet hun enige vijanden. Hier woonden Amelekieten, nakomelingen van Ezau. Net zoals Ezau een hekel had aan Jakob, omdat hij de zegen had gekregen, zo hadden zijn nakomelingen een hekel aan het volk van Jakob - de Israëlieten - omdat God zo goed voor hen was. Daarom begonnen ze tegen de Israëlieten te vechten. De Amelekieten waren veel sterker. Maar de Here God hielp zijn volk, en zorgde op een bijzondere manier voor de overwinning. Mozes moest op een berg klimmen en zijn staf omhoog houden. Zolang de staf omhoog wees, dus eigenlijk naar God, won Israel. Mozes mocht zijn armen geen moment laten zakken. Om het vol te kunnen houden, hielden zijn broer Aäron en zijn goede knecht Hur de armen van Mozes vast. Op hun geloof gaf de Here God legeraanvoerder Jozua en zijn mannen de overwinning.

In de derde maand nadat ze uit Egypte waren gegaan, kwamen ze bij de berg Sinai - één van de toppen van het gebergte Horeb. Dit is dezelfde plek als waar God tot Mozes had gesproken vanuit de brandende struik. God had toen gezegd: "als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie Mij bij deze berg vereren". Alleen Mozes ging de berg op. Hij mocht dicht bij de Here God komen, maar het volk moest beneden wachten. De Here God vertelde hem iets heel moois: Hij zou met het volk een verbond maken. Hij wilde hun Vader zijn, maar zij moesten dan wel gehoorzaam zijn. Altijd aan God denken, op Hem vertrouwen, geen rare dingen doen, goed voor elkaar zorgen. Om hen daarbij te helpen, zou God hen leefregels, de wet, geven. Mozes bleef lang weg, bleef het volk rustig op hem wachten? Dat lees je de volgende keer.