

Het plensde van de regen. Anne was aan het puzzelen, maar Sam was onrustig, hij wou naar buiten. Hij drukte zijn neus tegen het raam van de caravan en mopperde: "Waarom is het nou zo'n vies weer?". "Dat mag je niet zeggen", zei moeder. "Waarom niet?" vroeg Sam. "Ik heb hier niets te doen en wil oom Ben helpen met het pasgeboren kalfje". "Sam", zei moeder geduldig, "als er geen regen was, zouden wij ook geen vakantie hebben bij oom Ben". "Hoe dat zo?", vroeg Sam verbaasd. "Nou, de Here God geeft ons zowel regen als zon. Beide zijn nodig voor de planten, anders groeien ze niet, weet je. "Nu snap ik het", zei Anne, die klaar was met haar puzzel. "Als er geen regen was, zou oom Ben ook geen boer kunnen zijn; want dan groeide er geen gras en maïs voor zijn koeien!" "Wijs hoor", zei Sam mokkend.

Een uur later, toen de lucht opgeklaard was, en de zon weer scheen, stonden Sam en Anne naar het kalfje te kijken. Het dronk bij zijn moeder. Dat was nog niet zo gemakkelijk: het moest er een heel eind onder bukken om bij de uier te komen. "Zo, zo", klomk de zware stem van hun oom plotseling achter hen, "Ik dacht dat jullie de hele dag slapen". "Nou, het was zulk vies weer, oom, en ik mocht van mama niet naar buiten", protesteerde Sam. "Als boer kun je je daar niets van aantrekken, jongen. En de regen is zo hard nodig. Weet je, dit waren in drie weken de eerste druppels die we hadden."



"Mama zei dat als het regent wij nooit vies weer mogen zeggen", vertelde Anne. "Zo, zo. Nou je moeder heeft groot gelijk. Kijk naar die koeien hier, wat eten ze?" "Gras, natuurlijk", zei Sam. "En de schapen daar?" "Ook gras", antwoordde Anne. "Nou, dat vinden zij net zo lekker als jullie een boterham met jam. Maar zonder regen zou dat graan voor het brood helemaal geen smaak hebben." "Het zou ook doodgaan, niet waar, oom Ben?" "Ja, jongen, maar kijk 's naar de lucht". Ze riepen samen uit: "Een regenboog, wat mooi!" "Dat is Gods belofte aan Noach, weet je nog wel?"

"Maar betekent de regenboog niet dat er geen zondvloed meer zal zijn?", vroeg Sam, een beetje in de war. "Goed zo, jongen! Maar God deed nog een belofte, weet je dat? Lees vanavond in de Bijbel maar eens Genesis 8 vers 22". "Dat zullen we doen. Dag oom Ben!" "Tot ziens, jongens!"