

3. God belooft een gehoorzame zoon

Adam en Eva waren ongehoorzaam geweest. Nu mochten ze niet meer in het mooie park wonen. Buiten het park was alles niet zo mooi als in dat park. Adam en Eva moesten heel hard werken om koren en groenten te verbouwen. En alles groeide lang niet zo goed als in het park. Er kwam onkruid tussen het koren. Overal groeiden distels, daar prikten zij zich aan. Waarom mochten ze toch niet weer terug? Ze waren vaak moe en hadden verdriet. Dan dachten zij terug aan dat mooie park. Maar God had hen niet in de steek gelaten hoor! Hij zorgde nog steeds goed voor hen. Bijvoorbeeld dat ze kleren hadden, en natuurlijk ook dat ze na dat harde werken te eten hadden.

In het park stonden twee bijzondere bomen. De boom van kennis van goed en kwaad (daarvan mochten ze niet eten) en de levensboom. Nu ze toch gegeten hadden van die verboden boom, mochten ze niet meer eten van de levensboom. Als ze steeds van die boom zouden eten, zouden ze nooit sterven. God had gezegd dat ze zouden sterven, en daarom waren ze uit het mooie park gestuurd. Zo konden ze niet meer bij de levensboom. Ook liet God de levensboom bewaken. Twee engelen met een vlammend zwaard hielden de wacht. Zo konden ze er nooit meer bij.

God beloofde hen ook hele mooie dingen. Zij zouden kinderen krijgen. Die zouden ook weer kinderen krijgen. Eens zou er een bijzonder kind geboren worden. Dat zou nooit ongehoorzaam zijn. Hij zou altijd doen wat God vroeg, ook als Hij groot geworden was. Jullie weten vast wel wie dat is. Ja, de Here Jezus, de Zoon van God. Hij leerde de mensen wat goed en fout is. De Here Jezus is nu in de hemel. Maar Hij heeft beloofd dat Hij op een dag terug komt naar de aarde. Dan zal alles weer goed worden. Iedereen die de Here Jezus liefheeft, en altijd doet wat Hij vraagt, mag dan bij Hem wonen. Maar wat zo fijn is: zij mogen ook allemaal van de levensboom eten. Dan hoeven zij nooit meer te sterven.

Adam en Eva wisten dat ook, zij kregen een baby, een jongetje en noemden die baby Kaïn. Na een poos kregen ze nog een jongetje dat ze Abel noemden. Zij hoopten dat Kaïn of Abel de beloofde gehoorzame Zoon zou zijn. Of dat zo was, lees je de volgende keer.