



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Een bijzondere vriend

Toen de Here Jezus hier op aarde was, heeft hij veel verhalen verteld om de mensen iets te leren over zijn Vader in de hemel, de Here God. Op een dag kwam een man naar Jezus toe om hem te vragen van wie hij moest houden. Alleen van zijn vrienden en de buren? De Here Jezus vertelde het zo:

Een man moest een reis maken, van de stad in de bergen die Jeruzalem heette naar een stad beneden in het dal. De weg naar beneden was steil, kronkelend en erg stil. Er waren hoge rotsen, donkere holen, wilde beesten en het ergste van alles: er waren rovers! Het was een enge reis. En ja hoor, de man had pech! Er kwamen rovers op hem af, heel veel zelfs, en hij kon niets doen. Ze sloegen hem zo hard dat hij op de grond viel, en ze bleven hem maar slaan - Aaaaauw, dat deed pijn! Toen pakten ze hem alles af en gingen er vandoor. Daar lag hij dan. Hij voelde zich zo naar: alles deed zeer. Wat erg, zeg! Maar kijk, daar kwam een goede man, een priester, op weg naar Jeruzalem. Die zou hem zeker helpen. Maar nee hoor! Hij wilde zich niet vies maken, liep snel door en liet hem liggen! Later kwam een andere man voorbij, een Leviet die de Here God diende in de Tempel. Ook hij bleef niet staan om te helpen!

De man op de grond dacht dat hij vast en zeker dood zou gaan, want hij kon helemaal niets doen. Maar toen hoorde hij klip, klop, klip, klop. Dat was een ezel. Maar nee toch! Dat kon toch niet waar zijn? Het was een Samaritaan - en Samaritanen waren vijanden van zijn volk, de Joden. Die zou zeker voorbij lopen zonder te kijken. Maar echt niet: de man bleef staan, pakte wat van zijn ezel om de wonden schoon te maken en deed er wat op zodat zij minder pijn deden. Hij deed er verband om en hielp de man op de ezel. Samen gingen ze verder naar een hotelletje, waar ze konden eten en slapen. De gewonde man had geen geld meer om te betalen, maar de Samaritaan gaf geld, zodat die man daar kon blijven totdat hij zich beter voelde en naar huis kon.

Zo wilde Jezus zeggen, dat wij lief moeten zijn voor alle mensen die onze hulp nodig hebben. Dat vindt de Here God fijn, want Hij geeft regen en zonneschijn aan alle mensen, ook aan de mensen die Hem niet lief hebben. G.T.