

30. Het gouden kalf

Mozes bleef 40 dagen bij de Here op de berg. Het volk bleef dag in dag uit op hem wachten. Toen het zo lang duurde werden ze ongerust, en gingen geloven dat Mozes was gestorven. Wat moesten ze doen? Wie zou hen nu naar het beloofde land brengen?

Ze gingen naar Aäron en zeiden: "Mozes komt niet terug. Nu zijn we onze aanvoerder kwijt. Maak voor ons een god die we zien kunnen. Die zal ons de weg wijzen". Waren ze zo snel Gods wonderen vergeten? Dit was een heel grote zonde. Ze mochten geen beelden maken en aanbidden. Aäron wist dat heel goed, maar hij was bang voor het volk. Met een slimigheidje probeerde hij het plan niet door te laten gaan. Hij vroeg al hun gouden sieraden omdat hij dacht: dat doen ze toch niet. Maar dat viel tegen: ze deden het graag! Aäron durfde toen geen nee meer te zeggen, en maakte er een gouden stierkalf van, zoals de Egyptenaren hadden.

Toen het klaar was riep het volk: 'Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!' Aäron maakte het nog erger: hij liet een altaar voor het beeld bouwen, en zei dat ze de volgende dag feest zouden vieren. Hij zei er wel bij dat het feest voor de Here zou zijn. Hoe kon hij dat toch doen! God was heel boos. Hij stuurde Mozes naar beneden, en zei dat Hij een einde wilde maken aan dit ondankbare, ongehoorzame volk. Dan zou Hij uit Mozes een nieuw groot volk maken. Mozes schrok; ja, het volk was slecht, maar hij had ook medelijden met hen. Toen deed hij iets, dat de Here Jezus later ook deed: Hij bad voor het volk: "O, Here, het is toch uw volk, denk toch aan wat U aan Abraham hebt beloofd. Zijn kinderen zullen in Kanaän mogen wonen, dan kunt u hen nu toch niet doden?" De Here verhoorde hem, en Mozes ging met Jozua naar beneden. Daar hoorden ze gejuich. Jozua dacht dat er oorlog was en ze gewonnen hadden. Mozes wist wel beter. Maar wat hij zag was erger dan hij had gedacht. Daarom werd hij heel boos. Hij smeedde stenen platen met de verbondswaarden van God aan stukken, stormde op het beeld af, maakte het stuk, verbrandde het, en stampte wat overbleef heel fijn. Daarna gooide hij alles in het water, en beval het volk het op te drinken. Mozes vroeg de Here het volk te vergeven, en zei zelf wel gestraft te willen worden om het volk te behouden. Luisterde de Here naar hem? Dat lees je de volgende keer.