

## 31. Olympische Spelen (1)

De 'Olympische Spelen' zijn al oud, want er is een verslag over gevonden uit 776 v Chr. Ze werden gehouden in Olympia, een stadje in Griekenland. Vandaar de naam Olympische Spelen. Ze werden, net als nu, eens in de vier jaar gehouden, en begonnen met het aansteken van een vuur dat bleef branden tijdens de spelen. In Olympia was een groot stadion waar ruim 40.000 mensen in konden.

De oude Olympische Spelen waren niet te vergelijken met de spelen van nu. De sportwedstrijden duurden maar 5 dagen, en waren voornamelijk religieuze plechtigheden, waaraan alleen mannen mochten meedoen. Om er zeker van te zijn dat er geen vrouwen meededen, en dat niemand een wapen bij zich had, moesten ze naakt aan de wedstrijden deelnemen. Vrouwen mochten daarom niet eens komen kijken. Op de eerste dag liepen de deelnemers door het stadion, langs beelden van eerdere winnaars, naar het beeld van de oppergod Zeus. Daar moesten ze een belofte van goed en eerlijk gedrag afleggen. De eerste jaren waren er alleen hardlopedwedstrijden van slechts



200 meter; de lengte van het stadion. Op den duur werden meerdere wedstrijden gehouden: speerwerpen, verspringen en worstelen. De prijs was een krans van de tak van de 'heilige olijfboom'. Een hele grote eer. De winnaars waren grote helden en kregen een standbeeld. Ook hoefden ze geen belasting meer te betalen, en mochten ze gratis naar de schouwburg.

Toen Griekenland door de Romeinen werd veroverd, verhuisden de Spelen in 146 v Chr. naar Rome. In 394 na Chr. maakte de keizer er een eind aan. Hij verbood alle heidense rituelen, dus ook de Spelen. Pas in 1896 begon een Frans edelman er weer mee. Hij had 22 landen er heel enthousiast voor gemaakt. Het moest een sportief feest zijn, waar jongeren van over de hele wereld elkaar konden ontmoeten en misschien beter begrijpen. Er zijn veel raakvlakken met de oude Spelen. Beide beginnen bijvoorbeeld met het ontsteken van het Olympisch vuur. Kun je nog meer overeenkomsten bedenken?