

### 31. De Tabernakel, de tent van God

De Here was heel boos, omdat het volk een gouden kalf had gemaakt, en dat zelfs aanbeden had. Ook Mozes was heel boos, en had de ongehoorzame mensen streng gestraft. Hij was weer de berg opgegaan, in de hoop dat God hen zou vergeven. Weer deed hij iets dat de Here Jezus later ook deed. Hij wilde de straf wel op zich nemen. Maar God zei: "Wie tegen Mij gezondigd heeft zal ik straffen, dus niet jou maar het ongehoorzame volk. Ik ga niet meer met hen mee en zal hen niet meer helpen." Mozes smeekte de Here toch mee te gaan. Het is immers zijn volk, en hoe komen ze anders in het beloofde land? De Here beloofde zijn trouwe knecht Mozes toch mee te gaan. Maar eerst moest er een speciale tent voor de Here worden gemaakt. Iedere stam had zijn eigen woonplaats in het legerkamp. Deze tent, de Tabernakel genoemd, zou Gods woning zijn.

De Tabernakel werd gemaakt van een houten raamwerk, dat met goud werd overtrokken en bedekt met 4 kostbare, mooi gekleurde, kleden over elkaar. Er waren twee kamers en daartussen hing een gordijn. De ene kamer was twee keer zo groot als de andere. De grootste was 'het heilige'. Hier stonden drie dingen: een gouden kandelaar, die altijd moest branden; een gouden tafel met 12 platte broden; en een gouden altaar. Alleen de priesters mochten in de tent komen. Zij moesten elke week verse broden op de tafel leggen, en ervoor zorgen dat de kandelaar altijd bleef branden. De kleine kamer was heel bijzonder. Die heette 'het heilige der heiligen'. Hier stond alleen de Ark van het verbond; een met goud overtrokken houten kist met op de deksel twee geknielde cherubs, die met hun gezichten tegenover elkaar stonden en hun vleugels hadden uitgestrekt. In de kist lagen de 2 tafels van steen, waar de woorden van God op stonden. Voor de ark werd een kruik manna gezet. Rond de Tabernakel was een 'voorhof', een plein met hoge witte gordijnen er omheen. Hier mochten alle Israëlieten komen. Er stonden een wasvat, waarin de priesters zich moesten wassen, en een altaar, waarop de Israëlieten met hulp van de priesters offers aan de Here mochten brengen. De bedoeling van de Tabernakel en de dagelijkse dienst daarin was, dat het volk zou leren dat God in hun midden was en hoe ze Hem moesten dienen. Dienden ze voortaan God echt? Dat lees je de volgende keer.