



# kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

## De blinde Bartimeüs

Wat vind je het leukst om te zien? Het lachende gezicht van mama? Een mooie zonnige dag, waarop je lekker buiten kan spelen? Het zand en de golven aan zee? Je lieve kat, of hond, of konijn? Een ijsje? Je fiets? Al die dingen zijn zo fijn, als je zien kan.

Bartimeüs, een man die woonde in de stad Jericho, was blind. Wat is dat? Nou, dan kun je helemaal niets zien. Je hebt wel ogen, maar die doen het niet, zodat je geen licht ziet; alles is dan altijd donker. Dat is erg, he? Probeer maar eens een poosje je ogen dicht te houden en dan te lopen! Dat gaat heel moeilijk, en mama moet je helpen. Bartimeüs kon niet werken. Hij zat de hele dag op straat en vroeg mensen om geld, zodat hij eten kon kopen. Leuk was het niet.

Maar op een dag hoorde hij het geluid van veel mensen. "Jezus komt langs" zeiden de mensen. Bartimeüs had gehoord dat Jezus wonderlijke dingen kon doen. "Ik weet zeker dat Hij mij wil helpen", dacht hij. Toen riep hij: "Jezus, help mij". Zo hard, dat de mensen hem vroegen daar mee op te houden, maar hij riep nog harder: "Jezus, help mij!" Jezus stond stil en zei: "Roep hem". De mensen zeiden tegen Bartimeüs "Het komt allemaal goed, sta op, Jezus roept je". Bartimeüs sprong op, gooide zijn jas op de grond - want hij wilde snel naar Jezus, en met zijn jas aan kon hij niet rennen - en ging naar Jezus toe. Jezus vroeg hem: "Wat wil je dat ik voor je doe?" Bartimeüs antwoordde: "Meester, zorg ervoor dat ik weer kan zien." Jezus zei tegen hem: "omdat je in mij gelooft ben je genezen", en meteen kon hij weer zien. Hij was zo blij dat hij bij de Here Jezus bleef. Zijn jas heeft hij vast en zeker weer gepakt, want hij kon goed zien waar die lag. Hij kon ook Jezus zien en alle andere mensen. Hij kon de zon zien, de bomen langs de weg, de bloemen, de dieren en de huizen. Wat heerlijk! En wat was hij de Here Jezus en onze Hemelse Vader dankbaar!

G.T.