

## 32. Olympische Spelen (2)

Het woord Olympische Spelen en sport vinden we niet in de Bijbel. Waarom dan dit onderwerp? Uit de geschiedenis weten we dat er in de tijd van de apostel Paulus Olympische Spelen werden gehouden ter ere van Zeus, de oppergod van de Grieken. Israëlieten deden daar niet aan mee; zij zouden nooit voor een beeld knielen. Paulus mocht het evangelie ook aan heidenen (alle niet-Israëlieten) vertellen. De Spelen waren voor hen heel belangrijk.

Paulus gebruikte voorbeelden uit de sport als hij vertelde en schreef. Zo begrepen de mensen goed wat hij bedoelde. Een populaire sport in zijn tijd was hardlopen in de renbaan. Het was zoiets als nu het wereldkampioenschap atletiek. Paulus nam dit in 1 Korintiërs 9: 24-27 als voorbeeld voor een 'race' waarin allen die geloven meedoen.



De hardlopers hadden er alles voor over om als eerste aan te komen, en dus de prijs te winnen. Ze moesten een goede conditie hebben, mochten zich door niets laten afleiden, en moesten eerlijk spelen om niet gediskwalificeerd te worden. Dat was een grote schande, en meestal volgde dan de doodstraf. Er kon maar één de winnaar zijn. Alle andere deelnemers, al hadden ze nog zo goed hun best gedaan, kregen niets; zelfs geen troostprijs. De hoofdprijs was voor iedereen zichtbaar: een lauwerkrans. Maar die verdorde helaas na een tijdje.

De race die Paulus bedoelde is veel belangrijker dan zo'n hardloophwedstrijd. De prijs is veel groter en belangrijker dan de eer van de lauwerkrans. Het mooie is ook dat iedereen die zijn uiterste best doet de prijs krijgt. Een prijs die nooit verdort. Aan grote sportwedstrijden mogen alleen maar topsporters meedoen. Alle andere mensen kunnen slechts toekijken. Aan de wedstrijd waarvoor de Here Jezus ons uitnodigt, mogen alle mensen meedoen. Jij ook.

In 2 Timoteüs 4 zien we Paulus aan het einde van zijn leven. Hij zit gevangen in Rome en zal spoedig sterven. Zijn wedstrijd is gelopen, en hij weet dat hij zijn uiterste best heeft gedaan. Hij kijkt uit naar de kroon, kostbaarder dan de lauwerkrans, die hij zal krijgen van de Here Jezus. Geen echte kroon, maar Paulus bedoelt het eeuwige leven. Wil jij ook meedoen in deze 'wedstrijd' en zo'n 'kroon' ontvangen?