



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Het huis op de rots

Het is winter, en het is koud! Als je 's morgens wakker wordt is het nog donker; en 's middags kun je niet lang buiten spelen, omdat het al vroeg donker wordt. Het regent veel, en soms waait het hard. Ook is het vaak mistig, en kun je weinig zien. Maar als het gaat vriezen en sneeuwen, kun je lekker sleeën en glijden. Maar het is ook fijn om daarna weer thuis te zijn. Want binnen is het lekker warm. Daar kun je spelen, lekker eten en warme chocolademelk drinken. Wat voel je je dan fijn en veilig bij papa en mama. Daar is het huis waar je in woont voor gebouwd.

Heb je wel eens gekeken als ze ergens bouwen? Wat is het daar rommelig hè, met al dat zand, die stenen, steigers en hijskranen. Mannen met helmen op hun hoofd zijn hard aan het werk. Eerst kijken ze of de grond hard genoeg is voor een huis. Dan maken ze een sterk fundament in de grond. Waar droog zand is, is dat niet zo moeilijk, maar in Nederland is het op veel plaatsen erg nat; dan moeten ze lange palen in de grond stampen, tot ze op het zand komen. Dan pas kun je een huis bouwen waar je veilig in kunt wonen. Want als ze dat niet doen, kan het huis instorten.

De Here Jezus heeft eens een verhaal verteld over twee papa's die nieuwe huizen bouwden. In het land waar de Here Jezus woonde heb je sterke rotsen, maar ook los zand. De ene papa bouwde zijn huis zomaar op dat losse zand. Het huis was gauw klaar, en hij ging blij met zijn kinderen en de mama naar binnen om erin te wonen. De andere papa bouwde zijn huis op een rots, zodat het goed vast stond. Het duurde lang om het goed te bouwen, maar eindelijk konden hij, de mama en de kinderen erin gaan wonen. Toen de winter kwam, en het hard ging waaien en regenen, stond het huis op de rots veilig. Maar de papa, mama en kinderen in het huis op het losse zand moesten hard naar buiten rennen, want het begon om te vallen.

De Here Jezus zei dat Hij een rots voor je wil zijn. Bij Hem ben je veilig, als je luistert naar wat Hij vertelt en gehoorzaam doet wat Hij vraagt.

G.T.