



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Het dochtertje van Jäirus

Ben je wel eens heel erg ziek geweest? Ik wel. Toen ik vier jaar was lag ik in het ziekenhuis. Daar prikten de zusters mij elke dag een paar keer in mijn billetjes. Dat vond ik helemaal niet leuk, en ik moest vaak huilen. Maar later vertelde mijn mama dat, als ik die prikjes niet had gekregen, ik dood had kunnen gaan! Wat er in die prikjes zat was toen iets heel nieuws; het heet penicilline. Jij hebt dat ook vast wel eens gehad, als je heel erge oorpijn had, of je neus potdicht zat. De dokter geeft je dan een drankje, of een pilletje waar dat spul in zit. Daardoor leef ik nog steeds, en misschien jij ook wel!

Dokters weten nu veel meer dan vroeger. Ze hebben machines en pillen om ons beter te maken. Maar in de tijd van de Here Jezus hadden ze die niet. Veel mensen konden toen niet beter gemaakt worden. Maar de Here Jezus kon dat wel, omdat zijn hemelse Vader Hem hielp. Meestal raakte hij zieke mensen alleen aan met zijn hand. Dat is wonderlijk!

Jäirus was leider van de synagoge (de kerk van mensen van het Joodse geloof) in een stad aan het meer. Zijn lieve dochtertje was erg ziek. Maar papa Jäirus wist dat de Here Jezus zieke mensen beter maakte en daarom ging hij naar Hem toe. Er waren daar veel mensen, maar Jäirus knielde op de grond en smeekte Jezus mee te komen naar zijn huis. Tussen de mensen liep ook een erg zieke vrouw. Zij wilde de Here Jezus niet lastig vallen, terwijl Hij onderweg was naar Jäirus, en daarom raakte zij stilletjes de mantel van de Here Jezus aan. En toen was zij beter! Maar de Here Jezus wist het, en bleef stilstaan om haar te troosten. Intussen waren er mensen uit het huis van Jäirus gekomen, om te vertellen dat het meisje was gestorven. De Here Jezus hoefde niet meer te komen. Wat erg hè? Sommige mensen gingen daarom huilen.

Maar de Here Jezus zei: "Jullie hoeven niet te huilen - het meisje slaapt alleen maar". Dat geloofden zij niet. Je kon toch zien dat zij dood was? De Here Jezus ging naar binnen met drie van zijn vrienden, Petrus, Johannes en Jakobus, en haar papa en mama. Hij pakte haar hand en zei: "Sta op, meisje" En zij stond op, en liep rond! Toen zei de Here Jezus: "Geef haar wat te eten!" want dat had zij echt nodig. Ze was helemaal beter, en ze had veel trek! Dat zal wel een groot feest geweest zijn!

G.T.