

### 33. Mozes en Aäron krijgen straf

In plaats van het beloofde land in te gaan, moesten de Israëlieten weer terug de woestijn in. Niemand die ouder was dan 20 jaar zou in het beloofde komen. Niemand? Toch wel, Jozua en Kaleb hadden als enigen op God vertrouwd, daarom mochten zij wel het beloofde land ingaan. Het volk had spijt en wilde niet weer de woestijn in. "We zullen wel optrekken en het land innemen" zeiden velen tegen elkaar. En toen Mozes het verbood, trokken ze eigenwijs en brutaal de heuvel op, waar de Amelekieten woonden, om die te veroveren. Maar de Here ging niet met hen mee. Daarom werden ze door de vijanden overwonnen. Verdrietig gingen ze de woestijn weer in. Veertig jaar zwierven ze door de woestijn. Maar God had zijn ongehoorzame volk nog steeds lief. Hij liet hen niet in de steek, en bleef voor hen zorgen. Nehemia vertelt later: "Veertig jaar lang hebt u hen onderhouden, in de woestijn ontbrak het hun aan niets, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten werden niet dik". Dat was heel bijzonder! Onze kleren gaan niet zo lang mee. Hoe zouden onze voeten er uitzien na een lange woestijnreis?

Voordat het volk het beloofde land in mocht, stelde God hen nog één keer op de proef. Het water was op, en weer mopperden ze, net zoals hun ouders hadden gedaan. In plaats van de Here om hulp te vragen, mopperden ze op Mozes. Ze zeiden zelfs dat ze liever ook gestorven waren. Mozes en Aäron waren verdrietig en gingen naar de tabernakel. Toen verscheen de Here en zei tegen Mozes: "Neem de staf en roep met je broer Aäron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen, en mensen en vee te drinken geven". Mozes en Aäron deden wat de Here had gezegd, maar ze waren boos op het volk, en vergaten even de Here: "Luister opstandig volk, zei Mozes, zullen wij uit deze rots water laten stromen". Toen sloeg hij boos twee maal op de rots. Dat had hij niet mogen doen. Nu had hij het volk niet gezegd dat Here voor water zorgde. Toch liet de Here water uit de rots stromen. Maar omdat Mozes en Aäron niet hadden gedaan wat Hij had gezegd, mochten ook zij het beloofde land niet binnen gaan. Dat was een vreselijke straf. Mopperde het volk nu niet meer? Dat lees je de volgende keer.