

34. De koperen slang

Ondanks de grote wonderen, die God steeds voor hen deed, bleven de Israëlieten ongelovig en ondankbaar. Jarenlang hadden ze al in de woestijn rondgetrokken, en toen er weer eens geen water was, was hun geduld op. Ze mopperden en zeiden hele erge dingen tegen Mozes: "Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?" verweten ze God en Mozes. 'Om ons in de woestijn te laten sterven? We hebben geen brood en geen water, en we kunnen dit ellendige eten niet meer zien'. Hoe durfden ze zo over het eten, waar God elke dag voor zorgde, te praten! Daarom stuurde God slangen in het tentenkamp, die de mensen beten zodat ze ziek werden en stierven. Overal kropen slangen, nergens waren de mensen veilig. Ze werden bang en bedroefd, maar begrepen ook dat dit hun eigen schuld was. Ze hadden berouw over hun ontevredenheid, en smeekten Mozes of hij voor hen wilde bidden. Mozes knielde en bad en smeekte God of Hij de slangen weer weg wilde laten gaan.

Maar dat ging niet zomaar. Eerst moesten ze laten zien dat ze God geloofden. Daarvoor Mozes moest een koperen slang maken en op een paal vastmaken, zodat iedereen die kon zien. Wie was gebeten, en naar de slang keek, werd weer beter. Sommigen waren eigenwijs en keken niet; die werden niet beter. Natuurlijk werden ze niet beter van de koperen slang. Ze werden beter als ze in God geloofden terwijl ze keken. De Here Jezus zei later dat Hij net zoals die koperen slang op een paal zou worden vastgemaakt, en dat iedereen Hem zou zien. Iedereen die Hem liefheeft en wil gehoorzamen, zal voor altijd in het Koninkrijk mogen leven.

Op hun reis door de woestijn kwamen de Israëlieten dichtbij het beloofde land. Om daar in te komen moesten ze door het land van een ander volk. Mozes stuurde mannen, om de koning te vragen of ze door zijn land mochten trekken. De koning wilde dit niet, en stuurde zijn leger op hen af. God zorgde ervoor dat Zijn volk de strijd won. Ook een ander volk dat probeerde Israël aan te vallen, werd verslagen. Toen werden alle volken doodsbang. Dit volk had een machtige God, en wie zou van Hem kunnen winnen? Eén koning wilde het op een andere manier proberen. Hoe? Dat lees je de volgende keer.