



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Het verloren schaap

Ben je wel eens naar een kinderboerderij geweest? Dan heb je daar vast wel schapen met springende lammetjes gezien. Misschien heb je ook een geitenmoeder met geitjes gezien. Het zijn lieve beestjes, en je mag ze aaien. Vaak zie je schapen op een boerderij, want ieder jaar wil de boer hun wollen jas hebben, zodat wij warme wollen truien kunnen aantrekken.

De Here Jezus vertelde een keer een verhaal over schapen. In die tijd sliepen de schapen in een kooi. Die had geen dak, alleen een muur. In de opening van de muur, waar de schapen doorheen gingen, sliep de herder. Hij zorgde heel goed voor de schapen. 's Ochtends vroeg, als hij wakker werd, ging hij naast de opening staan en telde de schapen als ze naar buiten kwamen: "een, twee, drie, vier..." en zo telde hij door tot honderd, want hij had honderd schapen. Wat een bèèèè geroep gaf dat zeg! Dan bracht hij de schapen door het bos, heuvel op, heuvel af, voorbij de rotsen met grote spleten en holen, over enge en smalle paadjes, naar een grote, groene wei met een waterbeekje, waar ze konden grazen en drinken. Het was daar heerlijk, en ze bleven daar de hele dag. Maar als het weer donker begon te worden, gingen ze terug. De herder nam dan de schapen mee uit de wei, over de enge smalle paadjes, voorbij de rotsen met grote spleten en holen, heuvel op, heuvel af, door het bos terug naar de kooi. Dan telde de herder de schapen weer "een, twee, drie, vier, vijf...". Op een dag telde hij: "vijfennegentig, zesennegentig, zevenennegentig, achtennegentig, negennegentig... O nee! dacht hij, ik ben er een kwijt; één is er niet meegekomen! Wat erg! Ik moet dat schaap gaan zoeken! En de goede herder liet de negennegentig schapen in de kooi achter, en ging in het donker weer door het bos, heuvel op, heuvel af, voorbij de rotsen met grote spleten en holen, over smalle enge paadjes, naar de grote, groene wei en nog verder naar een steile helling. En ja hoor! Daar was het schaap, naar beneden gevallen op een doornstruik onderaan de helling. Oei! Dat deed zeer. De herder ging het er voorzichtig uit halen, zette het op zijn schouders, en liep de hele weg terug naar de kooi. Wat was hij blij zeg, dat hij dat verloren schaap gevonden had. De Here Jezus is zelf de goede herder, die zorgt voor zijn schapen - en dat zijn wij!

G.T.