

35. Balak en Bileam

De Israëlieten kwamen steeds dichterbij het beloofde land. Er was echter wel een probleem: ze moesten eerst nog door het land Moab. Maar koning Balak van dat land was hun vijand. Hij was heel bang voor Israël, want hij wist dat niemand van hun God kon winnen. Daarom had hij een gemeen plan bedacht, dat ervoor moest zorgen dat God Israël niet meer lief zou hebben.

Er woonde in zijn land een profeet, Bileam, die heel machtig was. Wie hij vervloekte was vervloekt, en wie hij zegende was gezegend. Als hij het volk zou vervloeken, zou hun God hen nooit meer helpen. Balak stuurde een paar knechten met een zak geld naar Bileam. In de nacht zei God tegen Bileam: "Jij mag dat volk niet vervloeken, het is mijn volk". Bileam ging daarom niet mee. Na een poosje stuurde Balak weer knechten, met nog veel meer geld. De profeet wilde zo graag al dat geld hebben, dat hij God weer ging vragen wat hij moest doen. Dat was heel ongehoorzaam van hem. Hij wist toch dat God het volk lief had? In de nacht zei God: "Ga maar met hen mee, maar je mag alleen doen wat ik zeggen zal".

Blij ging Bileam op zijn ezel naar Balak. Opeens bleef de ezel staan, want voor haar zag zij een engel met een zwaard in de hand. Ze vluchtte de weg af en ging het open veld in. Bileam werd kwaad en sloeg zijn ezel, zodat ze weer de weg opging. Het pad werd smaller, en weer stond de engel voor de ezel. De ezel ging dicht tegen een rots staan, zodat Bileam klem zat. Weer sloeg hij zijn ezel. Toen ging de engel op het pad door een smalle kloof staan. De ezel kon nergens heen, en daarom ging ze maar liggen. Bileam zag de engel nog steeds niet. Zelfs na drie keer begreep hij niet dat er iets bijzonders aan de hand was. Hij werd vreselijk kwaad, en sloeg de ezel zo hard hij kon. Opeens begon zij te praten. Ze vroeg waarom hij haar sloeg. Bileam schrok er niet eens van, en gaf gewoon antwoord. Hij zei dat hij haar eigenlijk wilde doden, omdat ze steeds ongehoorzaam was. Toen zag hij de engel, en begreep dat God boos op hem was. Hij knielde en zei eerbiedig: "Ik heb het verkeerd gedaan, zal ik dan maar naar huis gaan?" Dat wilde God niet, want Hij wilde Balak laten zien dat Zijn volk niet vervloekt kon worden. Bileam moest naar hem toe gaan, en alleen zeggen wat God wilde. Wat zei hij? Dat lees je de volgende keer.