



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

De Here Jezus leeft!

De Here Jezus was heel bijzonder! Toen Hij een baby was, vertelde een engel aan Maria dat zij wel de mama was, maar dat de Here God in de hemel zijn Vader was. De Here Jezus kon wonderlijke dingen doen. Hij maakte de ogen van een blinde man beter, zodat hij kon zien. Hij liet heel veel hongerige mensen eten van een paar broodjes en visjes. Hij maakte zelfs een meisje, dat gestorven was, weer levend! Dat kon Hij omdat zijn Vader in de hemel Hem hielp, want Hij deed altijd wat zijn Vader wilde. Daarom zei de Here God: Dit is mijn Zoon, die ik het meest lief heb; met Hem ben Ik heel blij.

De Here Jezus stond altijd klaar om arme en zieke mensen te helpen. Hij zei dat wij andere mensen moeten liefhebben. Daarom vertelde Hij een verhaal over iemand die een gewonde man hielp, en over de herder die goed voor de schapen zorgde. Maar de leiders (wij noemen die dominees en pastoors) hadden de mensen waar zij voor moesten zorgen, niet altijd lief. De Here Jezus waarschuwde hen: "Je mag geen geld van arme mensen afpakken." Op een dag ging Hij naar de tempel. Het leek daar wel een marktplein. Er werd daar van alles verkocht. Het ergste was dat de mensen die wilden bidden en offers brengen, bedrogen werden. Daarom ging de Here Jezus die verkopers wegjagen. Want in de Bijbel staat: 'Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!'. Ze werden toen zo boos, dat ze met elkaar gingen praten om Hem dood te maken. En ze hebben het echt gedaan! Dat is erg! Twee van zijn lieve vrienden hebben Hem toen in een graf gelegd. Dat was een gat in een berg, met een grote steen ervoor. Alle vrienden van de Here Jezus waren erg verdrietig, want ze zouden Hem erg missen. Maar nadat Hij drie dagen stil in het graf had gelegen, kwamen er engelen, die de grote steen wegrolden. Ze vertelden zijn vrienden dat de Here God Zijn Zoon weer levend had gemaakt! De Here Jezus ging zelf ook naar zijn vrienden en vriendinnen. Toen geloofden ze dat Hij echt weer leefde. Wat waren ze blij! Na 40 dagen ging de Here Jezus naar zijn Vader in de hemel. Maar Hij was niet helemaal weg, want hij beloofde altijd bij zijn vrienden te zijn als zij gaan bidden. En Hij heeft ook beloofd als Koning terug te komen naar de aarde. Dan zal alles goed worden! Vind jij dat ook fijn?

G.T.