

36. Balak en Bileam (vervolg)

Toen Balak Bileam zag, was hij echt niet vriendelijk tegen hem. Hij was boos omdat Bileam niet meteen gekomen was. Maar Balak moest niet denken dat Bileam zijn knecht was, en precies zou doen wat hij wilde. Bileam was de knecht van God, en zei daarom: "Alleen wat God mij in de mond legt kan ik zeggen".

De volgende dag bracht Balak de profeet naar een hoge plek, zodat ze een deel van het volk Israël konden zien. Daar moest Balak zeven altaren bouwen, en offers brengen. Toen Balak bij één van die altaren stond, verwachtte hij dat Bileam het volk zou gaan vervloeken. Maar God zei tegen Bileam: "Ga naar Balak en je zult alleen kunnen zeggen wat Ik wil". Balak kon zijn oren niet geloven. Deze man die hij had laten halen om zijn vijand te vervloeken, vervloekte het volk niet maar zegende het. Hij was boos en bang, en zei: "Wat heb je gedaan? Daar heb ik je niet voor laten halen". Toch gaf Balak het niet meteen op: hij wilde het op een andere plek nog een keer proberen. Hij zocht een goede plek uit, waar je bijna het hele volk kon zien. Bileam deed wat Balak vroeg, maar hij zei er wel bij: "Ik kan echt alleen maar zeggen wat God wil". Vol spanning luisterde Balak naar de woorden van Bileam. Het was nog erger dan de eerste keer. Balak werd wanhopig, en riep: "Stop, houd je mond, je wilt niet vervloeken, maar zegen het ook niet". Balak was wel erg hardleers: hij ging het nog een keer proberen. Hij zocht een nog hogere plek uit. Ze keken naar beneden en zagen toen het hele grote volk Israël. Bileam begreep nu wel dat hij zelf niets kon zeggen, dat hij zijn mooie toverspreuken niet kon gebruiken. Op die derde plek sprak hij als een echte profeet van God. Hij zei hoe goed en sterk Israël was, en dat zij alles zouden overwinnen. Toen hoorde Balak de vreselijke woorden: "Gezegend wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt". Hij werd woedend; nu werd hij zelfs vervloekt en zijn vijand gezegend. Dat was niet de bedoeling. Boos stuurde hij Bileam weg, en gaf hem niet de beloning die hij hem had beloofd.

Ook God was boos op Bileam, omdat hij voor geld het volk had willen vervloeken. Bileam ging naar huis en werd kort daarna gedood, toen de Israëlieten het volk van Balak aanvielen. Het volk was nu bijna in het beloofd land. Mozes wilde zo graag mee, mocht hij mee? Dat lees je de volgende keer.