



# kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

## Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: De baby Mozes

De Here Jezus had al die verhalen over Jozef en zijn familie in Egypte gehoord. In Egypte hadden ze heel veel kinderen en kleinkinderen gekregen. Toen gingen ze de Israëlieten heten, want de vader van Jozef heette Israël. De Farao, Jozef en zijn broers en hun families gingen dood toen ze heel erg oud waren geworden. De nieuwe Farao en de mensen in Egypte waren bang voor de vele Israëlieten en maakten hen slaven. Ze moesten heel hard werken, maar kregen er geen geld voor. Ook werden ze geslagen omdat de Egyptenaren wilden dat ze nog harder gingen werken. De Egyptenaren wilden ook niet dat hun slaven jongetjes kregen! Weg met die jongens, schreeuwden zij. Wat erg zeg!

Maar een man die Amram heette en zijn vrouw Jochebed kregen een jongetje. Het was hun derde kind. Zijn zus Mirjam was al groot en zijn broertje Aäron was drie. Het was zo'n lieve baby, die er zo mooi uitzag! De Here God vond hem ook heel lief en zorgde ervoor dat de Egyptenaren niet iets heel ergs met hem deden. Dat gebeurde zo: toen de baby nog erg klein was kon zijn moeder hem nog wel verstoppen, maar toen hij groter werd moest zij iets anders bedenken. Zij nam toen een rieten mandje en maakte dat waterdicht met teer aan de buitenkant. Toen legde zij het kindje erin en zette de mand tussen het riet langs de grote rivier, de Nijl. Mirjam bleef in de buurt om te zien wat met hem zou gebeuren.

Toen kwam de prinses, de dochter van die gemene Farao langs en hoorde het kindje huilen. Eén van haar dienstmeisjes ging het mandje halen. Toen ze het opendeed en het huilende jongetje zag, vond zij het een heel lief kindje. 'Het is een kindje van de Israëlieten!' riep ze uit. Mirjam kwam te voorschijn en zei: 'Zal ik een Israëlitische vrouw gaan zoeken die het kindje voor u kan voeden?' 'Goed' zei ze. Mirjam ging natuurlijk haar moeder halen. De prinses zei tegen Jochebed: 'Neem dit kindje mee en voed het voor me. Ik zal je ervoor betalen.' Wat was Jochebed blij! Ze nam het kindje mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het jongetje bij de prinses. Die zag hem als haar eigen zoon en noemde hem Mozes. Mozes werd dus als prins grootgebracht, en niet als slaaf! De Here God heeft voor hem gezorgd!

G.T.