

37. Roodborstje

Sam en Anne waren trots op hun voedertafel. Samen met papa hadden zij die in de zomer in elkaar getimmerd. Nu het volop winter was, kwamen de vogels graag naar hun nieuwe 'wegrestaurant'. Mezen op de pinda's, vinken en putters op de zonnebloempitten, spreeuwen op stukjes kaas, noem maar op. Op de grond pikten de duiven, heggemussen en merels hun graantje mee. Het was een drukte van jewelste, want het vroom behoorlijk.



Af en toe verscheen er een roodborstje, dat kennelijk niet zo kieskeurig was wat zijn eten betreft. Toch wist Sam dat er iets beters voor hem te halen viel. Want hij had op TV een programma gezien, waarin het hele levensverhaal van een roodborstje werd uitgelegd. En daaruit bleek dat zijn lievelingseten meelwormen zijn, die hij uit de grond haalt. Midden in de winter lukt dat hem natuurlijk niet en moet hij op zoek naar andere kost.

"Mama, wanneer ga je boodschappen doen?" "Over een uur of zo" zei Mama. "Zou jij in de dierenwinkel wat meelwormen kunnen halen? Die heeft ons roodborstje nodig". "Doen wel!" En mama schreef het op haar lijst.

De wormen waren een groot succes; en later op de dag zag Anne het roodborstje heel dichtbij het huis. Hij begon te trillen, alsof hij dank je wel wou zeggen. Maar was het dezelfde vogel als eerder op de dag? Papa vertelde hoe 's winters elk roodborstje zijn eigen territorium heeft, ook de vrouwtjes! Allebei zingen zij - wat voor de vogelwereld uitzonderlijk is - en ze zijn haast niet van elkaar te onderscheiden. "Dus we weten niet of het een mannetje of een vrouwtje is, of misschien zitten er twee?" "Moeten jullie goed op letten", zei papa.



"Waarom zie je zoveel roodborstjes op Kerstkaarten?" wilde Anne weten. "Vroeger vierden mensen in koude landen een midwinterfeest. Ze haalden dan allerlei groen van de bomen om hun huizen te versieren. Buiten stond vaak een roodborstje bij die groene bomen; een heel mooi gezicht. Met zijn lied werd hij gezien als een teken van hoop, denk ik, een voorbode van het voorjaar. Maar met het Kerstverhaal heeft het eigenlijk niets te maken".

Afbeeldingen: boven: artintheparkblog.wordpress.com; onder: thegeminigeek.com