

38. God geeft Jericho aan de Israëlieten

Rachab had de spionnen naar het platte dak van haar huis gebracht en verstopt onder vlasstoppels. Dat was heel dapper van haar; want als de soldaten hen zouden vinden, zou zij ook gevangen genomen worden. Ze had tegen de soldaten gezegd dat de spionnen allang weg waren en dat ze snel moesten gaan zoeken. Ze geloofden haar en renden de kant op die Rachab hen wees. Toen zei ze iets heel bijzonders tegen de spionnen: "Ik weet dat God jullie dit land zal geven. Alle mensen in Kanaän zijn doodsbang, iedereen weet wat jullie God allemaal gedaan heeft. Daarom help ik jullie, maar willen jullie ook mij helpen en mij en mijn familie geen kwaad doen als Jericho veroverd wordt?" Ze luisterden verbaasd. Deze heidense vrouw geloofde in de God van Israël. Daarom had zij hen gered! Rachab wist ook hoe ze veilig de stad uit konden komen. Omdat haar huis op de muur stond, kon zij de mannen met een touw uit haar raam laten zakken. Ze gebruikte hiervoor een rood koord. De spionnen zeiden tegen haar, dat ze dat koord moest laten hangen. Dan zou, als ze de stad kwamen veroveren, niemand haar kwaad doen. Rachab geloofde hen en liet het koord hangen.

De spionnen vertelden Jozua en het volk wat er was gebeurd. Iedereen was dankbaar en wist nu zeker dat God hen het land zou geven. Niet lang daarna ging het volk op weg naar Jericho. Ze hoefden niet eens te vechten, want God had gezegd: "Jullie moeten gelovig doen wat Ik zeg. Jullie moeten zes dagen achter elkaar om de stad heen lopen. Voorop priesters met de ark, daarachter zeven priesters met ramshorens, daarachter alle mannen die kunnen vechten, en daarachter de rest van het volk. Niemand mag praten, de priesters moeten wel op de horens blazen. Op de zevende dag moeten jullie zeven keer om de stad gaan en bij de zevende keer moeten jullie juichen; dan zal de muur van de stad instorten". Het hele volk deed precies wat God had gezegd.

In Jericho begrepen ze er niets van. Wat deden die Israëlieten toch? Hoe dachten ze de stad in te kunnen komen? Maar op de zevende dag stortte de muur zomaar in. Behalve het stukje met het huis van Rachab. Zij en haar familie kwamen niet om en gingen bij de Israëlieten wonen. Ging de volgende stad ook zo makkelijk? Dat lees je de volgende keer.