

39. Wat er fout ging bij Ai en Gibeon

Jericho was verwoest, maar de Israëlieten moesten goed begrijpen dat God hiervoor gezorgd had. Zij hadden niet eens hoeven vechten. Daarom mochten ze niets van de buit zelf houden. Al het zilver en goud moest naar de tent van de Heer gebracht worden. Maar niet iedereen was eerlijk. Achan, een man uit de stam Juda, had stiekem zilver en goud en een mooie jas meegenomen. Hij had het in de grond onder zijn tent verstopt. Wat dom! Hij wist toch dat je voor Gods niets kunt verbergen?

Jozua had 2 spionnen naar Ai, de volgende stad op hun weg, gestuurd. Ze kwamen blij terug en zeiden: dat is een kleine stad, die we met weinig mannen makkelijk kunnen innemen. Vol goede moed ging de helft van het leger op pad. Maar wat een schrik: ze werden verslagen door de mannen van Ai. Weg was hun moed. Ze klaagden en jammerden. Ook Jozua was wanhopig en snapte er niets van. Maar God zei dat hij niet zo moest jammeren, want Hij was boos op het volk. Iemand had toch spullen uit Jericho gehouden. De volgende dag moest het hele volk bij elkaar komen. Dan zou God zelf de schuldige aanwijzen. Achan zei niets. Misschien hoopte hij wel dat het niet uit zou komen. Natuurlijk kwam het uit en hij werd gestraft. Pas daarna wilde de Heer Zijn volk weer helpen. Ai werd toen zonder problemen ingenomen.

Toen werden de mensen in Kanaän heel bang voor dat grote volk met hun sterke God. Op een dag kwamen er hongerige mannen met kapotte kleren bij Jozua. Ze zeiden dat ze van heel ver weg kwamen en lieten hem oud en verkruimeld brood zien. Dat was vers geweest toen ze vertrokken. Ook kapotte wijnzakken, die nieuw waren toen ze weggingen uit hun land. Ze waren helemaal hier naar toe gekomen, om te zeggen dat ze van alle wonderen hadden gehoord en ze graag een verbond met hen wilde sluiten. Ze moesten dan beloven dat ze elkaar zouden helpen en niet zouden vechten tegen elkaar. Jozua en de anderen geloofden deze mannen. Ze vroegen God niet eerst om raad; nee, ze sloten zomaar een verbond met die vreemde mannen. Toen het volk na een paar dagen Gibeon, een stad heel dichtbij, in wilde nemen, hoorden ze tot hun schrik dat die mannen daar vandaan kwamen. Die waren dus heel slim geweest. En Jozua, wat deed hij toen? Dat lees je de volgende keer.