

40. Jozua brengt het volk in het beloofde land

Jozua schrok toen hij hoorde dat ze bedrogen waren. Wat nu? Hij had in de Naam van God met hen een verbond gemaakt en vrede gesloten. Daardoor waren ze nu vrienden en geen vijanden meer. Het volk was heel boos op Jozua en de oversten, maar ze begrepen wel dat ze nu de stad niet in mochten nemen. Toen zei Jozua tegen de Gibeonieten: "Omdat jullie ons bedrogen hebben, verdienen jullie het om gestraft te worden. Voortaan moeten jullie onze knechten zijn, en voor ons hout hakken en water putten". De Gibeonieten waren blij dat ze mochten blijven leven en wilden daarom graag hun knechten zijn. Ze zeiden ook eerlijk: 'We wisten dat God jullie dit land zou geven en we waren bang, daarom hadden we deze list bedacht'.

De koningen van vijf andere plaatsen waren heel boos op deze verraders. Ze trokken met hun legers naar Gibeon om de stad in te nemen. Maar Jozua had niet alleen vrede met Gibeon gesloten, hij had zelfs beloofd dat ze elkaar altijd zouden helpen. Toen er een bode uit Gibeon kwam en om hulp vroeg, moest hij er wel met zijn leger naar toe. Vol goede moed ging hij op weg, want God had tegen hem gezegd dat hij niet bang hoefde te zijn. Toen de soldaten van de vijf koningen probeerden te vluchten, liet God het heel hard hagelen. Zo hielp God Jozua. De dag ging snel voorbij; te snel vond Jozua, want hij was nog lang niet klaar. Toen vroeg hij iets heel bijzonders aan God en wist zeker dat God het ook zou doen: "Zon, sta stil boven Gibeon, maan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon". Op die plek waren ze aan het vechten. De zon bleef opeens stilstaan. Dat was een groot wonder. De dag duurde zomaar langer! Jozua had toen tijd genoeg om alle vijanden te verslaan.

Jozua mocht het hele land veroveren en onder de twaalf stammen verdelen. Hij moest het volk nog eens goed vertellen dat ze nooit mochten vergeten wat God voor hen had gedaan. Als ze altijd gehoorzaam zouden zijn, zou God hen zegenen. Zodra ze God niet meer zouden dienen, moesten ze weer weg uit het beloofde land. Maar hij zelf en zijn gezin zouden altijd God blijven dienen. Het volk beloofde plechtig: "Wij zullen altijd de Heer onze God dienen". Zolang Jozua leefde deden ze dat ook. Bleven ze God ook trouw nadat Jozua was gestorven? Dat lees je de volgende keer.