

### 43. Gideon verslaat de Midianieten

Na de tekenen trok Gideon vol goede moed met een groot leger naar de Midianieten. Met God en een groot leger kon er immers niets mis gaan! Maar God wilde dat hij alleen op Hem zou vertrouwen. Zo'n groot leger was helemaal niet nodig. Bovendien zouden de soldaten na een overwinning kunnen zeggen: Geen wonder dat we gewonnen hebben, ons leger was zo sterk. "Stuur alle bange mannen weg" zei God. Gideon vond dat niet leuk, maar dacht: ach dat zijn er toch niet veel. Tot zijn schrik gingen er wel 22.000 weg. Oei, nu had hij nog maar een leger van 10.000 mannen; kon hij daarmee de vijand echt verslaan? Gideon geloofde dat het met Gods hulp zeker kon. Maar God stelde hem nog een keer op de proef: "Gideon, je hebt nog te veel mannen, ga naar de beek en laat de soldaten water drinken. Let goed op, hoe ze drinken. Alleen de mannen die slurpen als een hond mogen mee om te vechten". De meeste soldaten maakten met hun handen een mooi kommetje en dronken netjes. Maar 300 van hen slurpten als honden. Die koos God om Zijn werk te doen, de anderen moesten naar huis.

Gideon vertouwde wel op God, maar was ook bezorgd. Zo'n klein leger, en de Midianieten waren zo sterk. Hij kon er niet van slapen. God gaf hem daarom nog een teken, zodat hij niet meer bang zou zijn. In de nacht moest hij met zijn knecht stiekem naar het kamp van de vijand gaan. Daar hoorde hij twee mannen ernstig praten. De één had een nare droom gehad. Hij had een gerstekoek het kamp zien binnenrollen. Die koek kwam tegen de tent van een overste aan en de tent viel zomaar om. De ander zei toen bang: "Dat is Gideon. God zorgt ervoor dat hij wint". Toen was Gideon niet meer bang. Hij riep snel het leger bij elkaar en zei: "Iedereen neemt een kruik en een trompet mee. We rennen tegelijk naar het kamp, blazen allemaal op de trompet en slaan de kruiken tegelijk stuk. Dan roept iedereen heel hard: Voor de Here en voor Gideon!"

Het was nog nacht en opeens hoorden de Midianieten van alle kanten hard trompetgeschal en overal lawaai. Doordat het donker was, konden ze niet goed zien wat er gebeurde. Het leek alsof er duizenden soldaten om hen heen waren en alles in het kamp stuk sloegen. Ze renden door elkaar en raakten in paniek. Zo won Gideon de strijd. Bleven de Israëlieten nu God trouw? Dat lees je de volgende keer.