

## 44. Ruth gaat met Naomi naar Betlehem

Al snel nadat Gideon gestorven was, knielden de Israëlieten niet meer voor God, maar weer voor afgoden. Natuurlijk werd God boos en Hij strafte hen regelmatig. Vijanden kwamen hun voedsel roven. Niets bleef er over.

Een man die Elimelech heette, uit Bethlehem, had voor zijn gezin geen kruimeltje brood meer. Hij ging daarom met zijn vrouw Naomi en hun twee jongens de grens over naar Moab. Daar was volop brood en kon hij zelfs op een stuk land gaan werken. De jongens vonden het heerlijk daar; ze hadden nooit honger. Ze wilden er altijd wel blijven wonen en gingen zelfs met Moabitische meisjes trouwen. Alles leek zo fijn, maar toen werd de vader plotseling ziek en stierf. Kort daarna werden ook de jongens ziek en stierven. Naomi voelde zich daarna erg eenzaam. Ja, ze had wel twee schoondochters, maar ze miste ineens haar eigen volk. Toen ze hoorde dat er weer eten in Kanaän was, wilde ze terug naar Bethlehem. Zij vond dat haar schoondochters, Orpa en Ruth, beter in Moab, bij hun eigen volk en goden, konden blijven. Ze waren nog zo jong en zouden elk wel snel een lieve Moabitische man vinden. Orpa bleef graag in Moab, maar Ruth wilde met Naomi mee. Ze hield van haar schoonmoeder en zei tegen haar: "Uw volk zal mijn volk zijn en uw God zal mijn God zijn". Naomi had haar veel over God verteld en zij wilde nu niets meer met de afgoden van Moab te maken hebben. Zo reisden ze samen naar Bethlehem.

De mensen herkenden Naomi bijna niet meer. Wat was ze oud en zielig geworden! Naomi en Ruth hadden honger, maar eten kwam niet zo maar aanwaaien. Je moest er wel wat voor doen. Maar het was gelukkig net de tijd van de gersteoogst. In Israëel mochten de armen dan achter de maaiers aanlopen en alles wat op de grond viel oprapen. Ruth ging snel naar een grote akker. Ze werkte hard en vond veel gevallen gerstekorrels. De akker was van Boaz, een oom van Elimelech, maar dat wist Ruth niet. Boaz was een heel gelovige Israëliet. Toen hij Ruth zag, was hij onder de indruk van haar: wie was dat leuke, aardige meisje dat zo hard werkte? Waar kwam zij vandaan, waar woonde zij? Zijn knechten vertelden dat zij met Naomi was meegekomen. Boaz zei tegen Ruth: "Blijf maar hier werken en mijn knechten zullen voor je zorgen". Bleef Ruth op de akker van Boaz? Dat lees je de volgende keer.