

46. Samuel

Israël heeft veel richters gehad. Eén van hen was de hogepriester Eli. Hij had twee zonen, die priesters waren. Het waren hele slechte mannen, die niet naar God luisterden. Veel mensen waren erg bang voor hen, want als ze offers wilden brengen, pikten deze priesters eerst zomaar het lekkerste stuk vlees voor zichzelf in. Veel mensen hadden daardoor geen eerbied meer voor God.

In die tijd was er een heel gelovige vrouw (Hanna) die hier veel verdriet over had. Zij was samen met een andere vrouw (Penina) getrouwd met Elkana. Hanna had helaas geen kinderen en was daar erg verdrietig over. Penina had wel kinderen en deed heel gemeen tegen Hanna; vooral omdat ze merkte dat Elkana veel meer van Hanna hield dan van haar. Ieder jaar ging Elkana met zijn gezin naar de tabernakel in Silo om een offer te brengen. Op een keer deed Penina daar heel erg gemeen tegen Hanna. Hanna kon er niet meer tegen en ging naar de tabernakel om te bidden. Ze sprak niet hardop, maar God hoorde haar wel. Al haar verdriet vertelde ze aan God. Vooral het verdriet dat er geen goede leider meer was, en iedereen maar deed wat hij zelf wilde. Ze vroeg of God haar een zoon wilde geven, die een goede leider zou mogen zijn. Ze zou hem dan aan God afstaan en in de tabernakel laten opgroeien.

Eli zag haar en ergerde zich aan die vrouw. Wie praat er nou zolang zonder dat je iets hoort? Ze had vast veel wijn gedronken. Boos wilde hij haar wegsturen: hoe durfde iemand hier dronken te komen? Geschrokken keek Hanna hem aan. Eerbiedig zei ze: "Nee meneer, ik ben niet dronken, maar ik heb al mijn verdriet aan God verteld". Eli ontroerde, en schaamde zich dat hij zo slecht over haar dacht. Hij zei tegen haar: "Ga maar naar huis en God zal je zeker geven waar je om gebeden hebt". Hanna ging blij naar Elkana. Ze had nog geen zoon, maar wist zeker dat ze die zou krijgen. Na een jaar kreeg ze een lief jongetje. Ze noemde hem Samuel, wat betekent: 'Door God verhoord'. Een paar jaar bleef ze voor hem zorgen. Toen bracht ze hem naar Eli en zei tegen hem: " Om deze jongen heb ik gebeden en ik heb beloofd dat ik hem aan de Here zou geven." Heel blij liet ze hem bij Eli achter en zong dankbaar een prachtig lied. Hoe vond Samuel het bij Eli? Dat lees je de volgende keer.