

## 47. God roept Samuel

In de tijd dat Samuel bij Eli ging wonen, leek het of God niets meer van zijn volk wilde weten. Maar dat zou anders worden. Op een nacht, toen Eli en Samuel in bed lagen, hoorde Samuel zijn naam roepen. Hij dacht dat het Eli was en ging snel naar hem toe. Maar Eli zei dat hij maar weer naar bed moest gaan; misschien had hij gedroomd. Even later hoorde hij weer die stem: "Samuel, Samuel". Weer ging hij naar Eli, die zei: "nee, mijn zoon, ik heb niet geroepen, ga maar weer liggen". Samuel was in de war. Hoe kon dat nou? Hij had toch zijn naam gehoord? Als Eli het niet was, wie riep hem dan? Samuel wist niet dat het God was, want hij had dat nog nooit eerder meegemaakt. Maar Eli wel! Hij had meteen moeten weten dat God hem riep. De derde keer pas begreep Eli dat het geen toeval of verbeelding was, maar dat God Samuel wilde spreken. Hij zei tegen Samuel: "Het is God die je roept, ga maar weer liggen en als Hij weer roept, zeg dan: Spreek Here, want uw knecht luistert". Dat was spannend! Samuel kon niet meer slapen en wachtte of hij nog eens geroepen zou worden. En weer hoorde hij zijn naam en zei toen eerbiedig: "Spreek Here, want uw knecht luistert".

Hij kreeg verdrietige dingen te horen. Eli zou straf krijgen, omdat hij niets tegen zijn twee zonen zei als ze slechte dingen deden. Er zou oorlog komen en zijn zonen zouden sterven. Samuel was geschrokken! Het was bijzonder dat God hem dit verteld had. Maar de boodschap was heel erg, en al die nare dingen moest hij Eli gaan vertellen. O, wat zag hij daar tegenop. Hij bleef expres de hele ochtend in bed. Toen moest hij toch echt te voorschijn komen. Zodra Eli hem zag, riep hij hem en wilde natuurlijk weten wat God gezegd had. Ondanks al zijn slapheid was Eli een man die eerbied had voor God. Hij werd niet boos; hij wist dat hij verkeerd gedaan had. Hij boog het hoofd en zei: "Hij is de Here; laat Hij doen wat Hij het beste vindt".

De Here sprak hierna nog vaak tot Samuel. De Israëlieten waren blij. Samuel was zo anders dan de zonen van Eli. Eindelijk hadden ze weer een profeet in hun midden. De Israëlieten hielden veel van Samuel en luisterden graag naar zijn woorden. Zo leerden ze om God weer te gehoorzamen en lief te hebben. Hoe ging het verder met Eli? Dat lees je de volgende keer.