

48. De ark buitgemaakt

Niet lang nadat Samuel de vreselijke boodschap van Gods straf aan Eli had verteld, gebeurde de ramp. De Israëlieten hadden veel last van de Filistijnen en ze besloten hen aan te vallen. Ze dachten: 'God helpt ons wel'. Ze verzamelden een groot leger en trokken vol goede moed ten strijde. Maar, o, wat een teleurstelling: de Filistijnen waren veel sterker. Hoe kon dat nou? Hielp God hen dan niet meer? Ze waren toch Gods volk? Ze bedachten een plan: ze zouden weer optrekken en de Ark meenemen; dan moest God wel meegaan. De Ark was immers het teken dat God bij hen was! En als God in hun midden was, zouden ze zeker winnen. Hoe durfden ze zomaar de Ark uit het heiligdom te halen en naar het leger te brengen! Toen het volk de Ark zag, begon het heel hard te juichen: nu was God bij hen, nu zouden ze de Filistijnen verslaan! Maar de Ark was toch geen toverkist? Het was de Ark van het Verbond. Als ze naar God luisterden was de Ark het teken dat God bij hen was. Maar als ze God niet dienden, wat betekende de Ark dan nog? Kon die Ark hen redden? Nee, dan was het alleen nog maar een mooie met goud versierde kist.

Al gauw werd duidelijk dat God helemaal niet bij hen was. De Filistijnen vroegen zich af wat er aan de hand was toen zij het gejuich hoorden. En toen ze hoorden dat de Ark gebracht was, werden ze heel erg bang. Ze jammerden omdat de God van Israël nu in het vijandelijke kamp was. Wie zou hen kunnen helpen om die sterke God te verslaan? Ze besloten heel dapper te zijn, want ze wilden beslist geen slaven van de Israëlieten worden. In de strijd bleken de Filistijnen veel sterker dan de Israëlieten. Natuurlijk niet sterker dan God, maar God wilde zijn ongelovige volk niet helpen. De zonen van Eli werden gedood en zelfs de Ark werd buitgemaakt. Een soldaat uit het leger ging het slechte nieuws aan Eli, die ongerust zat te wachten, vertellen. De boodschapper vertelde dat Israël de strijd verloren had en dat er veel soldaten omgekomen waren. Ook dat zijn twee zonen gesneuveld waren. Maar toen kwam het allerergste: de Ark van God was weg! Dat was te veel voor Eli; hij viel van zijn stoel en stierf.

Terwijl Israël in rouw was, vierden de Filistijnen feest. Trots droegen zij de Ark rond in de stad en zette die in de tempel van hun god Dagon. Bleef de Ark daar? Dat lees je de volgende keer.