

49. De ark gaat weer terug naar Israël

De Filistijnen dachten dat ze de God van Israël verslagen hadden. Maar God laat niet met Zich spotten, dat zou Hij hen wel laten merken. Toen de priesters van Dagon, de dag na de overwinning de tempel binnen kwamen, schrokken ze heel erg. Het beeld van Dagon lag op zijn gezicht, precies voor de Ark. Ze tilden het beeld snel op en zetten het weer op zijn plaats. Maar de volgende dag was het nog erger: het beeld was stuk: de romp lag voor de Ark, zijn hoofd en armen lagen op de drempel. God wilde de Filistijnen zo duidelijk maken dat Hij veel sterker is dan Dagon, en dat de ark daar niet hoorde.

Maar de Filistijnen konden dat niet geloven. Daarom zorgde God voor een vreselijke plaag: iedereen kreeg pijnlijke zweren. En dat was nog niet alles: opeens was er ook een grote muizenplaag. Alles op het land werd opgegeten. Toen herinnerden ze zich de plagen in Egypte, en begrepen ze dat God boos op hen was. De mensen in Asdod stuurden de ark snel naar een andere stad. Maar daar gebeurde hetzelfde. Zo werd de Ark wel vijf keer naar een andere stad gebracht. In elke stad waar de Ark kwam werden de mensen ziek en hadden ze last van de vele muizen.

Ze riepen hun priesters en tovenaars bij elkaar en vroegen hen: "Wat moeten we toch doen? Kan de Ark niet beter snel naar Israël terug, zodat we niet allemaal sterven? Maar hoe pakken we dat aan?" De priesters hadden wel een idee. Ze moesten een cadeautje meegeven: een kistje met gouden muizen en zweren. Voor elke plaats waar de Ark had gestaan een gouden muis en een gouden zweer. Sommigen twijfelden nog of het echt wel God was geweest die voor de ellende had gezorgd. De priesters bedachten iets dat zou laten zien of het toeval was, of niet. Ze moesten een nieuwe wagen nemen, de Ark met het cadeautje daar op zetten, en de wagen laten trekken door twee koeien die net kalfjes hadden. De kalfjes moesten thuis blijven. Als de koeien naar Israël zouden gaan, dan was de ellende gekomen door God. Maar als de koeien naar hun kalfjes zouden gaan, dan was het toeval. Zo werd het gedaan. De koeien renden al loeiend regelrecht naar Israël. Zo maakte God de Filistijnen duidelijk, dat de ark in Israël hoorde en dat hun Dagon geen god was. Wat gebeurde er verder met de Ark? Dat lees je de volgende keer.