



# kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

## Verhalen die de Here Jezus vertelde: feestvieren met de koning

Een vriend van mij werd uitgenodigd om met de koningin van Engeland en haar familie feest te vieren. Hare Majesteit was al 60 jaar koningin en het was in het land dus echt groot feest. Onze vriend vond het heel fijn om in een net pak met de trein naar Londen te gaan, de grote stad waar de koningin woont. Hij is tuinier en werkt in een gevangenis; dus als hij gaat werken draagt hij nooit een net pak! Tijdens het eten zat hij vlakbij de vriendelijke Prins Harry. "Wow! Prins Harry," zei hij later voor de televisie, "wat een eer, zeg, dat gebeurt niet elke dag". Maar het was echt waar, hoor!

De Here Jezus vertelde eens verhaal, dat de Here God ook een erg aardige Koning is, maar die ook wel streng kan zijn. Hij vertelde het verhaal zo:

De zoon van een koning ging trouwen met een mooie prinses. De koning wilde daarom een groot feest geven. Hij stuurde dienaren naar zijn familie en vrienden, om hen te vragen naar het feest te komen. En wat denk je: ze wilden niet! De koning stuurde die mannen nog een keer om te zeggen: "Ik heb een feestmaal laten klaarmaken en alles staat nu klaar: lekkere hapjes en drankjes zoveel je wilt. Kom toch met ons feestvieren! Maar nee hoor; ze gingen liever andere dingen doen. Eén ging in de tuin werken, een ander moest boodschappen doen, weer een ander wilde naar zee om te zwemmen. Sommigen sloegen de mannen die de koning had gestuurd. Wat erg, zeg! De koning was niet blij. Die mensen verdienden straf. Maar toen dacht hij: Nee, laat al die mensen die niet willen komen maar!. Wij gaan andere mensen vragen. Toen gingen zijn mannen niet naar de mooie huizen van zijn familie en vrienden, maar naar straten waar dakloze mensen waren, naar kleine huisjes met arme mensen, naar ziekenhuizen en verzorgingshuizen met zieken en oude mensen. Ze mochten van de koning allemaal komen. En ze kregen zelfs nieuwe kleren! Want ze moesten er wel netjes uitzien. Eindelijk was de feestzaal dan toch vol. Toen de koning binnenkwam om iedereen dag te zeggen, was er een man die zijn eigen vieze oude kleren nog aan had. Vriend, hoe ben je hier binnengekomen; ik had toch nieuwe kleren voor je klaar liggen? vroeg de koning hem. Maar de man zei niets. Het kon hem niets schelen wat de koning zei. Dus moest die man weer de deur uit - hij mocht niet blijven.

G.T.