

## 50. Het volk wil een koning hebben

De koeien renden met de wagen waarop de ark stond, tot ze in Bet-Semes, een plaatsje net over de grens met Israël waren gekomen. Daar bleven ze staan. De mensen uit Bet-Semes waren aan het oogsten en zagen de wagen met de ark aankomen. Blij en dankbaar brachten ze God een offer. Maar ze waren ook dom: ze haalden de ark zo maar van de wagen en bekeken hem aan alle kanten. Maar alleen de priesters mochten aan de ark komen; dat wisten ze toch? God werd boos en strafte veel van die nieuwsgierige mensen. Toen begrepen ze dat ze en oneerbiedig waren geweest, en ze werden erg bang. Dichtbij was een priesterstad, Kirjat-Jearim. Ze stuurden snel boden naar de priesters, en vroegen of zij de ark wilden ophalen. De ark kreeg toen een mooi plekje in het huis van een daar wonende priester.

De ark was nu wel terug, maar het volk dacht helemaal niet aan God. Het leek wel alsof ze de ark belangrijker vonden dan God Zelf. Als straf bleven de Filistijnen daarom tegen hen vechten en hen beroven. Toen zond Samuël boden door het hele land, met de boodschap: "Als jullie je bekeren en alle afgoden weg doen, dan zal God jullie bevrijden van de Filistijnen." En het volk gehoorzaamde. Eens, toen de Filistijnen weer kwamen, versloegen de Israëlieten hen. Het volk was blij, en begreep dat God hen weer hielp.

Samuel trok elk jaar het hele land door, en overal leerde hij de mensen God te dienen. Maar Samuel werd oud, en wilde graag dat zijn zonen hem zouden gaan helpen. Maar die waren niet altijd eerlijk. Het volk dacht: hoe moet dat nu verder? Zijn zonen zijn geen goede leiders. Toen bedachten ze iets waar Samuel erg van schrok. Ze riepen: "Wij willen een koning, die voor ons vecht. Dat hebben alle volken en dat willen wij ook." Maar God was toch hun koning? Waarom vroegen ze dat dan? Samuel was heel bedroefd. Ze hadden helemaal geen koning nodig! Ze wisten toch dat God hen altijd zou redden? Geloofden ze God dan niet? Samuel bad tot God en klaagde dat het volk een koning wilde. Maar God zei: "Geef het volk zijn zin, en bedenk dat ze niet jou maar Mij verworpen hebben. Ze willen niet dat Ik koning over hen ben. Maar waarschuw hen goed, dat een koning heel veel eisen heeft." Samuel vertelde alles aan het volk. Kregen ze een koning? Dat lees je de volgende keer.